



BR WIM VAN DEN BOOM

geboren te Geldrop (NL.) op 2 oktober 1940
overleden te Veldhoven op 6 december 2023

Wij gedenken in dankbaarheid broeder Wim van den Boom.

Hij werd geboren op 2 oktober 1940 te Geldrop en overleed op 6 december 2023 in het Maxima MC te Veldhoven. Hij was 65 jaar een trouw lid van de Congregatie van de broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Bewust en heel intens heeft broeder Wim zich ingezet in het onderwijs en in de religieuze gemeenschap waar hij lid van was. In de zesde klas was broeder Arnulfus voor Wim hét voorbeeld dat hij graag wilde navolgen. Aanvankelijk, hij was pas elf jaar toen hij naar het juvenaat ging in Dongen, was zijn hele leven gericht op het onderwijs, in de eerste plaats op zijn persoonlijke vorming. Gedurende de woelige en rumoerige tijd van de jaren 60 en 70 kwam er meer aandacht voor het beleven van de religieuze roeping en het actief lid zijn van de kerkgemeenschap. Naast twijfels en teleurstellingen, die hem niet onberoerd lieten, zette hij zich toch in om met enkele medebroeders een nieuwe start te maken in een gemeenschap met een hernieuwde visie op het kloosterleven. Ongetwijfeld heeft de deelname aan de franciscaanse beweging met voettochten en bezinningsweekenden en de ontmoeting met zuster Charlotte veel van Wims' leven bepaald. Ruim vijftig jaar participeerden zij samen in de activiteiten bij het koor, het leerhuis, de franciscaanse voettochten, bijbelcursussen enz. Ruim twintig jaar was hij hier een van de drijfveren, zowel binnen als buiten de gemeenschap en dan met name in de parochie, toen nog St. Lambertus Vessem. De ontwikkelingen binnen en buiten de Congregatie waren voor broeder Wim de aanleiding om opnieuw voor een drastische verandering te kiezen. Hij besloot om voortaan buiten de gemeenschap te wonen.

Vanaf toen bleef broeder Wim voornamelijk actief op gebied van geloofsverdieping, religieuze vormgeving en assistentie binnen de parochie van Veldhoven. De stappen die Wim zette en de vragen die hij beantwoordde waren absoluut overwogen. Van menig provinciaal kapittel heeft Wim de kapittelbrief geschreven, die meestal ook zijn betrokkenheid en meeleven verwoordden.

De basis van Wims' bewogenheid en inzet was gedurende zijn hele leven de leidraad van de Congregatie en haar Stichter Stefaan Modest Glorieux; opkomen voor mensen in nood en een bijdrage leveren tot gerechtigheid. Op zijn manier heeft hij daaraan gestalte gegeven als secretaris van de Wereldwinkel in Vessem, als vertegenwoordiger van de Congregatie, bij Jongeren en Missie, lid van de stuurgroep van Leerhuis en Liturgie Brabant, lid van de commissie Religieus Leven en Gebed van de Congregatie, deelname aan de Fakkels, een groep aanvankelijk jongere religieuzen die regelmatig samen kwamen voor gebed en bezinning.

Dank je wel, Wim, voor je overgave en inzet. We zullen je blijven herinneren.

Dank voor uw meeleven en aanwezigheid bij dit afscheid.

Broedergemeenschap Depoorter

De broedergemeenschap broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.