



BR WILLEM DE DEYSTER

(Br Omer)

geboren te Kortemark op 20 februari 1933

overleden te Oostakker

op 18 februari 2015

Op 15 maart 1950 kwam de 17-jarige Omer binnen bij de Congregatie van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. Deze congregatie was hem niet onbekend, immers zijn oudste broer was hem daar voorgegaan maar was er op jonge leeftijd overleden. Omer wilde die band met zijn overleden broer bewaren en koos dezelfde kloosternaam 'Willem'. Niet alleen via het lidmaatschap in dezelfde congregatie maar ook via eenzelfde naam, bleven ze met elkaar innig verbonden. En na deze dienst zullen we hen opnieuw verenigen in eenzelfde graf.

Eén jaar na zijn intrede was Br. Willem al volop ingeschakeld in de activiteiten in de grote 'proeftuin' te Oostakker. Zoveel honderden monden (broeders en internen) moesten er dagelijks gevoed worden. Persoonlijke interesses had de jonge gezonde Willem in ruime mate, maar de tijd om er intens mee bezig te zijn ontbrak vaak. De tuinman wist wel wanneer de dagtaak begon maar niet wanneer die eindigde.

Na 10 jaar dienstbaarheid in Oostakker kreeg Br. Willem eenzelfde opdracht in de gemeenschap te Ronse. Naast het tuinwerk hielp hij ook een handje als opvoeder in de basisschool.

Uiteindelijk werd hij de verantwoordelijke voor de onderhoudsdienst in de Technische School (T.I.D.). Dit deed hij met toewijding tot aan zijn pensioen in 1998.

Nu had hij wat meer tijd voor zijn andere hobby's en die waren zeer talrijk: verzamelen van kerststallen, de socio-culturele jongerenbeweging Jakhals uit Ronse, heemkunde, meteorologie en sterrenkunde, fotografie en tekenen. Voor deze laatste twee hobby's volgde hij cursussen. Het waren activiteiten die hem jong hielden, maar die hem ook bij en tussen de mensen bracht. Dat had Br. Willem nodig: hij was een zeer sociaal mens. Toen hij in 2011 te Oostakker kwam wonen waren de contacten met de culturele verenigingen in het dorp vlug gelegd.

Maar het leed is Br. Willem in zijn lange leven niet gespaard gebleven. Hij heeft veel in stilte moeten verwerken maar hij bezat de kunst om zijn medemensen daar zo weinig mogelijk mee te bezwaren. Toen zijn overlijden gemeld werd aan iemand van het personeel reageerde die met de woorden: "Br. Willem was een broeder die steeds positief was en steeds alles met volle moed en goesting deed, ondanks zijn ziekte." Iemand die Br. Willem goed gekend heeft schreef hem op een kaart, in aanloop van zijn 82^{ste} verjaardag, deze tekst. Br. Willem koesterde die kaart met enige fierheid :

*"Het staat in de sterren geschreven dat je
een sterke persoon bent
die zijn eigen weg kiest en alles wil uitproberen.
Je staat open voor vernieuwing maar blijft standvastig bij je besluit, een beetje koppig zelfs.
Toch streef je er naar dat iedereen zijn deel krijgt.
Je bent een rechtlijnige, zelfbewuste waterman,
teken van wetenschapper.
Maar, wat de sterren ook vertellen ...
Voor mij ben je heel bijzonder.
Zoals jij is er maar één."*

Dank je Br. Willem (Omer), tot ziens. Moge je nu rust en eeuwig geluk vinden bij de Heer.

Hij ruste in vrede.