



BR WOUT CARTON

geboren te Dongen op 4 februari 1917.
overleden in broederhuis Glorieux
op 6 oktober 2003

De kleine Wout groeide op in de schaduw van het klooster van de Broeders van Dongen. Hij volgde het onderwijs op de Aloysiusschool geleid door dezelfde broeders. Broeder Arsenius de Bont zag in de jonge Wout interesse groeien voor het religieuze leven en hij haastte zich om Wout op de mogelijkheid van een opleiding tot broeder te wijzen. Met succes!

Wout werd juvenist en zette daarmee de eerste stap in het broederleven. Op 19 maart 1933 begon zijn noviciaatsperiode. Hij kreeg de kloosternaam broeder Domitianus. Op 19 maart 1935 verbond hij zich aan de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes door het uitspreken van de eerste geloften.

Zijn eerste bestemming werd Huize Voorburg in Vught. Een half jaar later verhuisde hij naar het Sint-Jozefhuis in Den Bosch en behaalde daar het diploma Kinderbescherming A. In 1939 verhuisde hij naar de Sint Willibrordusstichting in Heiloo.

De oorlogsperiode was ook voor broeder Wout een moeilijke tijd. De verhuizing met een grote groep naar Huize Voorburg in Vught vroeg veel van de verantwoordelijke personen. Ook Wout verhuisde mee naar Vught en maakte een begin met de studie Ziekenverpleging B. Helaas werd open TBC bij hem geconstateerd. Voor zijn genezing moest hij terug naar Heiloo. Na zijn herstel ging broeder Wout weer terug naar Vught.

In 1945 werd hij, tot zijn grote vreugde, weer verplaatst naar het Sint-Jozefhuis. Daar ontpopte hij zich als een opvoeder die op een ongedwongen wijze de jeugd aan zich wist te binden. Als een vader ging hij met zijn jongens om. Daarbij maakte hij gebruik van zijn grote creatieve gaven. Met veel succes regisseerde hij de toneelclub van het huis. In zijn vrije tijd voltooide hij de studie voor Kinderbescherming B.

Hij zou ruim 40 jaar in het Sint-Jozefhuis blijven werken. Een heel bijzondere creativiteit was zijn poppenspel. Hij schreef zelf de teksten. In 'Het Glorieuze Licht' werd het leven van onze stichter uitgebeeld. Het werd in meerdere huizen van de congregatie opgevoerd. En met veel succes! Na de opheffing van het Sint-Jozefhuis als internaat in 1968 verhuisde broeder Wout met enkele medebroeders naar de Pater van de Elzenstraat en in 1970 naar de Graafseweg in de Graafsewijk van Den Bosch. In 1979 werd de landelijke Stichting 'Vraag en Aanbod' geboren. Wout was één van de "motoren" van deze Stichting. In het broederhuis aan de Graafseweg zorgde hij voor het secretariaat. Veel activiteiten kwamen van hieruit van de grond zoals 'De Kringloop' in Den Bosch.

Na de opheffing van het convent aan de Graafseweg verhuisde broeder Wout naar het convent in de Sint-Jorisstraat. Hij was in hart en nieren een religieus. Vaak ging hij naar de Mariakapel in de Sint-Jan en menig lichtje heeft hij daar ontstoken voor de vele intenties van mensen in nood waarmee hij zich sterk verbonden voelde. Toen hij zich al een tijd niet zo goed voelde, ging Wout naar de dokter. Een dodelijke ziekte was de diagnose. Het werd een moeilijke tijd voor Wout, maar de acceptatie begon in hem te groeien. Met bewonderenswaardige moed aanvaardde hij het onvermijdelijke. Hij voelde dat zijn lichaam hem steeds meer in de steek liet. Het viel hem zwaar te moeten aanvaarden dat hij zijn geliefde Den Bosch vaarwel moest zeggen. Zonder enige klacht, tevreden en , berustend verbleef hij nog enkele weken in de ziekenafdeling van Broederhuis Glorieux. Op maandag 6 oktober is broeder Wout overleden. Zijn creatieve geest ging over in het leven van de Geest, waarin het menselijk spel veranderde in een spel van licht, waarvan de schoonheid in geen menselijke taal te vangen is.

Moge hij rusten in vrede.

G.T.