



**BR ULRICH DECEUNINCK**  
geboren te Berck-sur-Mer op 7 juli 1918  
overleden te Oostakker  
op 22 augustus 2002

Geboren te Berck-sur-Mer op 7 juli 1918. Hij deed zijn eerste professie in de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes op 8 september 1935. Hij overleed, voorzien van het Sacrament van de Zieken, in het Broederhuis te Oostakker op 22 augustus 2002.

Emiel Deceuninck werd geboren in Frankrijk op het einde van de Eerste Wereldoorlog. De familie kwam echter vrij vlug naar West-Vlaanderen terug toen de politieke hemel enigszins was opgeklaard.

De jonge Emiel werd in het noviciaat te Oostakker aanvaard in 1933 en kreeg de kloosternaam Ulrich. Zijn eerste tijdelijke geloften legde hij af in 1935. De opleiding als schoenmaker begon in Oostakker en werd voltooid in Ronse (1937).

Het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan bracht broeder Ulrich te Ronse door als leraar aan het Technisch Instituut "Depoorter". Hij was een uiterst bekwame vakman die zich steeds wist aan te passen aan nieuwe methodes en technieken. Hij vormde zijn leerlingen met een ongewone ijver en toewijding tot bekwame en gewetensvolle vaklieden.

Hij vond ook nog de tijd om zichzelf regelmatig bij te scholen door cursussen en lectuur. Met een groot hart stond hij iedereen ten dienste die om hulp vroeg, en dit ook voor buitenstaanders en zelfs in zijn vrije tijd.

Jammer dat de afdeling Schoenmakerij bij gebrek aan leerlingen en subsidies moest worden afgebouwd. Br. Ulrich zette echter zijn taak voort zolang er om zijn diensten als schoenmaker werd gevraagd en zolang hij het aan kon.

Ook in het kloosterconvent was Br. Ulrich jarenlang zeer actief en dit op vele terreinen. Zo was hij o.a. met een stille glimlach en een zacht "welkom" een van de bekende gezichten bij de receptie van het broederhuis.

Met het stijgen der jaren kwamen ook de gezondheidsproblemen. Br. Ulrich bleef ondanks alles de moedige vriendelijke broeder, zelfs tot op zijn ziekbed in Oostakker, waar hij gedurende vele maanden liefdevol werd verzorgd. Hij was er zichtbaar dankbaar voor en verheugd over een kort bezoekje. Br. Ulrich was een ingoed mens, een man van gebed en dienstbaarheid. Op een vraag aan Jezus over het voornaamste gebod lezen we bij Mattheüs: "Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste gebod. Het tweede, daaraan gelijkwaardig: gij zult uw naaste beminnen als uzelf". Dit woord van de Heer bracht Br. Ulrich in praktijk tot aan zijn dood. Wij zagen in hem "iets oplichten van Jezus die al weldoende en genezend rondging (Leefregel van de Broeders, nr 5)".