



BR THEO RATH

geboren te Rotterdam op 6 april 1931

overleden te 's-Hertogenbosch

op 26 mei 2018

Broeder Theo werd geboren in Rotterdam op 6 april 1931 en groeide daar op.

Op 8 juni 1947 trad hij in als postulante om op 8 september het kloosterkleed te ontvangen, waarbij hij de kloosternaam van broeder Rumoldus Maria kreeg.

Broeder Theo werd geprofest op 8 september 1949.

Na zijn professie woonde en werkte hij op de Gerardus Majella tot 1952. Toen verhuisde hij naar Valkenswaard. Maar na nog geen twee maanden werd hij overgeplaatst naar Nijmegen, waar hij werkte tot 1954. Dat was het jaar waarop hij met zijn activiteiten in Vught begonnen is. Eerst in het Canisiushuis en sinds 1977 op de Boxtelseweg.

In Vught was broeder Theo een geziene man. Hij heeft daar veel mogen betekenen voor de gemeenschap en in het bijzonder voor de jeugd.

Hij was verbonden als onderwijzer aan de St. Willibrordusschool. Vanaf 1963 als hoofd en later als directeur.

Hij is medeoprichter van de School Advies Dienst, was lid van het regionaal directieurencontact basisscholen en stond aan de basis van de speel-leerklassen.

In de jaren '70 stopte hij veel energie in het "BOVO project" een gesubsidieerd initiatief dat samenwerking tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs bevorderde. Broeder Theo heeft zich op bijzondere wijze ingezet voor het welzijn van de

St. Willibrordusschool en vooral voor de schoolkinderen, die nooit tevergeefs een beroep op hem deden. De ontwikkelingen op zijn school bleef hij met aandacht volgen.

Op sociaal-maatschappelijk terrein was broeder Theo zeer actief. Zijn activiteiten richtten zich vooral op de Vughtse jeugd die hij wist te stimuleren om ook buiten schooltijd actief te zijn op alle mogelijke terreinen zoals milieu en derde wereld.

Broeder Theo was medeoprichter van de instuif "Het karrewiel" die in 1966 samenging met de Jeugd Centrale instuif en wat later uitgroeide tot de JJ. Stichting Jeugd en Jongeren Carnaval. Daarvan was hij een bezielende voorzitter die de JJ. een bijzondere positie gaf binnen de Dommelboarse carnaval. Voor zijn grote inzet heeft de stichting Jeugd en Jongeren Carnaval hem tijdens carnaval 2007 de bijzondere onderscheiding toegekend in de hoogste orde van Hanneke met d'r'n ezel. Hij zag daar de humor wel van in.

Broeder Theo stimuleerde de medewerkers van de JJ. om ook parochiële activiteiten in de Vughtse parochies op zich te nemen.

Gedurende meer dan dertig jaar heeft hij de verantwoordelijkheid gedragen voor de bekende Jeep Bivak vakantieweek, waaraan jaarlijks tussen de 80 en de 140 kinderen deelnamen. Broeder Theo was medeoprichter van de Vughtse filmclub, die in de loop der jaren vele gebeurtenissen op film en video heeft vastgelegd.

Daarnaast zat broeder Theo ook in het bestuur van de Vincentius vereniging en in de Vughtse indicatiecommissie voor mensen met een smalle beurs.

Met recht mag gezegd worden dat hij mens voor de mensen was.

In 1989 werd hij voor zijn vele verdiensten koninklijk onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau.

Broeder Theo heeft zich door al deze verdiensten ook de dank en waardering van de gemeente Vught verworven zodat in het raadsbesluit van 3 februari 1990 werd besloten hem de eremedaille in zilver te verlenen van de gemeente Vught. Dat hoefde voor hem allemaal niet maar hij genoot er wel van.

Naast zijn vele werk voor school en jeugd had hij ook binnen de congregatie zijn activiteiten.

Hij was bijna 69 jaar lid van de congregatie. Zijn belangstelling voor het religieuze leven is al begonnen in Rotterdam en heeft zich later ontwikkeld in Dongen.

Vught was natuurlijk een belangrijke plaats voor hem. Daar woonden en werkten veel broeders op het psychiatrische ziekenhuis Voorburg, op het juvenaat Mariaoord, op scholen, in de parochie, in het jeugd en jongerenwerk en in de bejaardenzorg.

In de congregatie werd meerdere keren een beroep op broeder Theo gedaan. Hij stelde dat in al zijn bescheidenheid zeer op prijs. Hij was perfectionistisch. Wat hij deed, deed hij goed. Vriendschap stelde hij zeer op prijs, hij was belangstellend naar de ander en mild in zijn oordeel.

Lang woonde hij met een groep in Vught die almaar kleiner werd.

In 2017 heeft het provinciaal bestuur besloten het convent op te heffen en het huis te verkopen. Er woonden nog twee broeders waarvan de gezondheid te wensen overliet. Broeder Harrie runde het huishouden voortreffelijk tot hij zelf door een ongeval getroffen werd.

In september verhuisden deze laatste twee broeders naar Eindhoven.

Hij wist zich snel aan te passen en gaf ons de indruk dat hij zich thuis voelde en dat hij het naar zijn zin had.

Op maandag 7 mei is hij opgenomen in het ziekenhuis. Lichamelijk was hij op. Geestelijk bleef hij helder. Hij was dankbaar voor al de goede zorgen die hij kreeg en hoopte nog beter te worden.

Op 13 mei is hij in alle rust overleden. Hij mocht 87 jaar worden.

Een bescheiden, bezorgde, niet opvallende, hardwerkende medebroeder is van ons heen gegaan. Broeder Theo, hartelijk dank voor je inzet voor onze congregatie.

Broeder Jan Klein Overmeen