



**BR THEO LOOS**

geboren te Rotterdam op 23 oktober 1923  
overleden te Dongen  
op 26 juni 2004

Op zaterdag 26 juni overleed in de ziekenafdeling van Broederhuis Glorieux na het ontvangen van het sacrament van de zieken Broeder Theodardus - Theodorus Jacobus Johannes Loos.

Theo Loos werd geboren op 23 oktober 1923 te Rotterdam. Met broer Leo was hij leerling van de Bavo-school in Kralingen waar de broeders van Dongen les gaven. Theo wilde priester of broeder worden. Op een wat oudere leeftijd koos hij voor de Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes te Dongen en begon het noviciaat op 8 december 1943. Op 8 december 1945 legde hij de eerste geloften af en was nu volledig lid van de Congregatie.

Zijn eerste huis werd de Sint Willibrordusstichting in Heiloo, waar hij de akte Ziekenverpleging B behaalde.

Achtereenvolgens woonde en werkte broeder Theo in Vught, in Den Bosch, in Delft in Den Haag en van 1961 tot 1966 in Groesbeek. Theo had grote belangstelling voor de techniek en volgde een technische studie. Ook ging hij graag om met de jeugd. In Groesbeek en vooral in Nijmegen, waarheen hij in 1966 verhuisde had hij daarvoor volop mogelijkheden.

In het Waterkwartier te Nijmegen was een bloeiende jeugdbeweging. Theo kreeg hierin een plek en zorgde voor heel wat uurtjes kinderplezier in zijn kleiclub. Tegenover het klooster stond de Theresiakerk. Theo kon goed zingen en had muzikale talenten.

Hij werd lid van het kerkkoor, dirigeerde bij samenzang, zorgde voor de misdienaars en knapte veel kerkklussen op. Ook was hij lid van het profane koor 'Nijmegen West'. Bij officiële uitvoeringen verscheen Theo in zwart pak en strikje!

Maar de tijden veranderden. Het broederklooster aan de Waterstraat raakte onderbezet. In 1981 verhuisden de meeste broeders naar Lindenholt, een nieuwe wijk aan de rand van Nijmegen. Broeder Theo verhuisde naar het huis van de Broeders van Oudenbosch aan de Graafseweg in Nijmegen. Vandaar uit kon hij gemakkelijk het Waterkwartier bereiken en zijn werk voortzetten.

Maar ook het huis aan de Graafseweg raakte onderbezet en de meeste Broeders van Oudenbosch verhuisden naar elders.

Door toevallige omstandigheden kwam broeder Theo in contact met de Paters Kruisheren aan de Korte Bredestraat in Nijmegen. De zaken waren snel geregeld en Theo werd inwonend bij de Paters. De pastoraatsvoorziening in het naburig verzorgingshuis 'Sonnehaert' werd door de Paters Kruisheren verzorgd en Theo werkte mee als dirigent van het ouderenkoor, als voorganger in woord- en communiediensten, assisteerde bij uitvaarten en bezocht de ouderen. Dit alles hield hij vol tot zijn 80<sup>e</sup> verjaardag. Met een zeer waardeerende hulde werd in Sonnehaert afscheid genomen van de wat stille, maar zeer trouwe en dienstvaardige broeder Theo. Hij was trots op de Zilveren Waal-boogspeld die hij van de gemeente voor zijn verdiensten ontving. Na zijn afscheid kreeg broeder Theo problemen met zijn gezondheid. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dit werd voor hem een moeilijke tijd. Al spoedig gaf hij aan naar Dongen te willen gaan. Zijn gezondheid ging snel achteruit en op 26 juni overleed broeder Theo. In de uitvaartdienst ging zijn huisgenoot Pater Rein Vaanholt voor. In goede bewoordingen gaf Pater Vaanholt aan wie Theo was en hoe hij zich steeds meer naar binnen keerde denkend aan datgene waar het in het leven werkelijk om gaat. Broeder Theo rust nu op het kloosterkerkhof in Dongen.