



BR SJEF PEIJENBORG
geboren te Tilburg op 9 juli 1924
overleden te Eindhoven
op 22 maart 2012

Na enkele jaren juvenist te zijn geweest trad Sjef Peijnenborg in 1940 in het noviciaat bij de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en kreeg hij bij de inkleding de kloosternaam Claudius. Na zijn eerste professie zette hij de al begonnen kweekschoolstudie voort die hij in 1945 afrondde. Het volgende jaar al slaagde hij voor het examen Wiskunde L.O., later gevolgd door de akte Handelskennis. De eerste praktijk werd opgedaan op de broederscholen te Valkenswaard en Geldrop en in 1952 was hij terug in Dongen als leraar aan de ULO van het juvenaat. In 1953 verhuisde hij met het juvenaat naar Mariaoord in Vught en daar zou hij blijven tot de opheffing van het instituut in 1969.

De congregatie had op dat moment geen vacatures en zo werd br. Sjef leraar en later schooldecaan aan de grote MAVO te Boxtel.

In 1974 vroeg en verkreeg hij verlof om alleen te gaan wonen en 36 jaar lang woonde hij in Best. Eigenlijk paste dat wel bij hem, want Sjef die over een kritische instelling beschikte, deed de dingen graag op zijn eigen manier.

Wat hem heel zijn religieus leven gekenmerkt heeft, was een grote betrokkenheid op anderen. Hij hield contact met een groot aantal mensen: oud-juvenisten, gewezen medebroeders, enz. Zo stond hij aan de wieg van "Solideo", het verband van oud-broeders en maakte hij deel uit van de commissie die de driejaarlijkse reünie met oud-leden organiseerde.

Hij was in het bijzonder begaan met hen die het meest tekort kwamen en zo was hij betrokken bij de Egidiusgemeenschap.

Zeer bijzonder was zijn zorg voor de postuum geboren zoon van een vroegere medebroeder.

Het alleenwonen betekende allerm minst dat hij van de congregatie vervreemde. Wekelijks kwam hij naar Dongen om met zieke en hoogbejaarde medebroeders een ritje te maken.

Het was te begrijpen dat hij, toen de kwalen van de oude dag zich heel duidelijk aandienden, er grote moeite mee had naar Eindhoven te komen. In oktober 2010 was het zover en hij kwam geen dag te vroeg. Toch heeft zijn plotseling heengaan op 22 maart jl. ons nog zeer verrast. Na een uitvaart die hijzelf tot in de puntjes geregeld had, werd hij op 27 maart op ons kerkhof in Dongen begraven.

Br. Sjef is met zijn zorg en aandacht voor anderen op zijn eigen wijze een ware zoon van Vader Glorieux geweest, met inbegrip van een bepaalde eigenzinnigheid, een eigenschap die ook Glorieux niet geheel vreemd moet zijn geweest.

Hij ruste in vrede.

br. A.R.