



*Luister, God, naar mijn gebed,
verberg u niet als ik om hulp smEEK.
Psalm 55, 2*

We nemen dankbaar afscheid van

BROEDER ALOYSIUS JEMINO

Hij werd geboren te Klepu bij Yogyakarta (Indonesië) op 12 augustus 1960 en overleed op 27 juli 2017 in Solo, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Br. Aloysius sprak zijn eerste geloften uit op 15 augustus 1984.

De eucharistie vond plaats op 30 juli in de kapel van het convent Bogor. Aloysius kreeg zijn laatste rustplaats op de begraafplaats te Cipaku bij Bogor.

De familie Jemino en de medebroeders bevelen br. Aloysius in uw gebeden aan.

Namens de Congregatie en de familie,
br. Ton Houdé, *algemeen overste*

31 juli 2017

rouwadres Indonesië

br. Nico Simanjuntak
e-mail: nicostak@yahoo.com

rouwadres België

br. Ton Houdé
e-mail: tonhoude@gmail.com
generalaat
Sint-Jozefstraat 1
9041 Oostakker