



BR ROBERT SUMARSONO
geboren te Klaten op 12 december 1942
overleden te Jakarta
op 2 april 2018

Br. Robert Sumarsono is geboren op 12 december 1942 in Wanajero Klaten, midden Java – Indonesië. De gehele familie was en is moslim, alleen br. Robert werd in 1958 katholiek. In 1960 kwam hij naar de congregatie en op 15 augustus 1963 deed hij de eerste geloften. Gedurende 55 jaar was hij een trouw lid van de congregatie.

Toen hij intrad was hij al onderwijzer en in de congregatie volgde hij met succes de Hogere School voor Katechese.

Hij heeft gewoond in diverse gemeenschappen in Indonesië en heeft er gewerkt als godsdienstleraar; ook verrichtte hij veel pastoraal werk in diverse parochies. Gedurende vijf jaar had hij de zorg voor de postulanten en vier jaar was hij novicenmeester. Na zijn pensioen woonde hij in de gemeenschap van Kefamenanu op West Timor waar hij veel aandacht besteedde aan de zieken.

In 2016 werd hij getroffen door een hersenbloeding en werd hij geleidelijk aan verplegingsbehoefstig. Tot zijn overlijden op 2 april 2018 werd hij verzorgd op de ziekenboeg van het broederhuis in Desa Putera.

Hij ruste in vrede.