



BR NOUD SMULDERS

geboren te Tilburg op 7 maart 1924

overleden te Dongen

op 10 juli 2002

Geboren te Tilburg op 7 maart 1924. Door zijn professe trad hij op 8 december 1944 toe tot de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op 10 juli 2002 overleed hij in Broederhuis "Glorieux" te Dongen. Op 13 juli werd hij, na de uitvaartdienst in de Pauluskerk, op het kloosterkerkhof begraven.

Na zijn opleiding tot broeder ging hij wonen en werken op "Voorburg" in Vught, waar hij zijn diploma B ziekenverpleging behaalde. Hij werkte daar o.a. bij jongeren met psychische problemen. Hij werkte met hart en ziel voor hen. Daarna heeft Br. Noud op verschillende andere plaatsen gewoond en gewerkt, o.a. in Den Bosch, Doorn en Den Haag. Zijn langste tijd bracht hij door in Heiloo. In totaal woonde hij daar ruim dertig jaar.

Hij had de zorg voor afdeling "Glorieux" en later voor de chronisch verpleegden van "Buitenzorg". Terwijl hij naar zijn medebroeders en familie toe nogal gesloten was, viel het op dat hij met groot gemak persoonlijke contacten legde, zowel op zijn werk als met kinderen, zodat nu nog vaak naar hem gevraagd wordt.

Noud was een goede gastheer en ook zijn medebroeders wist hij soms te verrassen met kleine attenties. Ook de familie ervoer hem als een zeer attente broer en oom, die bij een bezoek altijd wel een kleine attentie meebracht. Hij was zelf ook heel dankbaar, voor een attentie van de familie b.v. bij gelegenheid van Sinterklaas. Later, toen hij ziek werd, was hij heel dankbaar voor een bezoekje dat een medebroeder hem bracht. Dat hij afscheid van Heiloo moest nemen vanwege zijn gezondheid en naar Dongen moest verhuizen, viel hem erg zwaar. Hij had en heeft daar vele vrienden.

Trouw ontvingen familie, vrienden en kennissen een bijzondere kaart, met zorg uitgezocht, bij gelegenheid van een verjaardag of met Kerstmis.

Noud had duidelijk een eigen mening over bepaalde dingen, vaak was hij kritisch en soms zelfs onredelijk.

Hij vroeg veel verzorging, maar werd de laatste tijd steeds milder. Het was heel moeilijk voor Noud om zijn leven uit handen te moeten geven.

De familie wilde hij er niet mee belasten.

Hij zocht zijn eigen, eenzame weg en toen hij nog mobiel was kon je hem vaak, buiten de gezamenlijke gebedsvieringen van de groep, in de kapel aantreffen.

Noud, dank je wel voor al je goede zorgen betoond aan je medemensen. Moge je nu voor eeuwig leven bij God.