



**BR MARCEL VERSLUYS**

geboren te Boekhoute op 9 juli 1922  
overleden te Oostakker  
op 8 december 2005

Marcel was reeds op jeugdige leeftijd werkzaam in het college te Eeklo. Hij werd op 25 jaar novice bij de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes te Oostakker. Hij deed zijn eerste professie op 8 december 1947. Precies na 58 jaar broederleven heeft hij zijn leven teruggegeven aan de Heer.

Na zijn opleiding tot kok onder leiding van Br. Henri zaliger was hij achtereenvolgens werkzaam te Luik, Lebbeke, Hamme, Puurs, Loppem en Anderlecht. Sinds 1965 woonde hij opnieuw in Hamme tot 2004.

Br. Marcel liet altijd al vlug in zijn kaarten kijken. Gemoedelijkheid, plezier maken, humor en stielkennis waren zijn waarmerk. Dat alles vrolijkte de hele gemeenschap op. Een handige huisman, zo heet dat in onze tijd.

De lessen van zijn voorganger en leermeester vulde hij aan met eigen recepten en ander lekkers. Een fijne smaak in combinatie met geduld en creativiteit, eigenschappen van een goede kok, kwamen hem ook op andere vlakken van pas. Zo zorgde hij voor de gemoedelijke sfeer in huis. Aan de mensen bood hij een luisterend oor in het besef dat het de Heer was die sprak. De parochie - die hem zeer dierbaar was - vond in hem een goede en trouwe dienaar.

Door omstandigheden verhuisde hij samen met Br. Adolf Vasseur naar Oostakker. Deze overgang deed hij met pijn in het hart. In het broederhuis van Oostakker bleef hij echter de vriendelijke gastheer van weleer. Dankbaar keek hij naar zijn medemensen en medebroeders, in het bijzonder Br. Adolf. Zij waren geschenken van zijn grote vriend Jezus, aan wie hij zijn menselijke leven onvermoeibaar heeft toegewijd in afwachting van de hemelse beloning.

DALO