



BR JOZEF VUYE

geboren te Etikhove op 29 maart 1927

overleden te Gent

op 21 april 2020

Broeder Jozef werd geboren in de mooie Vlaamse Ardennen te Etikhove op 29 maart 1927. Hij overleed in alle rust op dinsdag 21 april 2020 te Gent, in het woonzorgcentrum de Zilversterre.

Al heel vroeg verloor hij beide ouders. Hij werd samen met zijn zussen opgevangen in het weeshuis van de Zusters van Barmhartigheid te Nukerke.

Na zijn juvenaat te Puurs trad Jozef in 1942 in bij de Broeders van Oostakker – onder die naam was en is de congregatie in de dagelijkse omgang bekend – en op 8 september 1944 sprak hij zijn eerste geloften uit. Br. Jozef zou zijn hele leven onafgebroken deel uit maken van het Oostakkerse congregatieleven.

In 1948 behaalde hij het diploma onderwijzer. Hij werd aangesteld in de Sint-Bernadette-school (1948-1958) te Gent, waar hij, zoals hij zelf beweert, de stiel heeft geleerd onder de kundige en vaderlijke leiding van br. Gaston Hallewaert zaliger. Daar heeft hij met veel geduld en toewijding de kleine peuters leren omgaan met cijfertjes en woordjes, tot grote voldoening van leerlingen en ouders. Daarna gaf hij les in de voorbereidende klassen van de humaniora. Na een verdere opleiding in catechese en een korte periode in de oefenschool werd Jozef in 1968 leraar in het Technisch Instituut Glorieux (TIG), waaraan hij tot aan zijn opruststelling voornamelijk als godsdienstleraar verbonden bleef. Niet enkel gaf hij op een begrijpende en enthousiaste wijze les aan de eerste jaren van het TIG, hij was ook de medeanimateur bij allerlei religieuze vieringen. Dit was voor hem eveneens een gelukkige periode. Collega's en de mensen die hem hebben gekend omschreven Jozef als een gezellig man die hield van lachen en fijne moppen, maar ook als iemand die zo nodig gezagvol kon optreden.

Na zijn pensionering bleef hij even geïnteresseerd in het vele werk van het Glorieux-Instituut. Hij zorgde ervoor dat het personeel van de TIG op tijd een kop koffie kon drinken. Hij stelde verscheidene fotoalbums samen voor deze afdeling en hield stipt de vlaggen bij, die bij zovele gelegenheden een feestelijke aanblik gaven aan het Instituut. De belangrijkste taak die hij op zich nam – ondanks enkele gezondheidsproblemen – was zijn actieve aanwezigheid bij de receptie van het Instituut waar hij 's avonds en gedurende de weekends, ook in de vakantie, geholpen door enkele confraters, als vakkundig receptionist de mensen te woord stond. Na de opening van het zwembad Rosas in de Sint-Jozefstraat kon men ook hier op hem rekenen.

De laatste jaren had broeder Jozef hulp nodig: geholpen door een medebroeder verplaatste hij zich in een rolstoel. Hij werd stiller en soms leek hij wat afwezig. Toen hij niet meer de nodige zorg kon krijgen in de zorgcampus Glorieux (voorheen: broederhuis Glorieux), verhuisde hij naar het woonzorgcentrum de Zilversterre te Gent, waar hij mocht rekenen op het regelmatig bezoek van zijn medebroeders en oversten. Hij bleef immers tot het einde een broeder van Oostakker.

Broeder Jozef Vuye was ruim 75 jaar lang een trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Hij ligt begraven op de kloosterbegraafplaats te Oostakker (Sint-Jozefstraat 1A).

Hij ruste in vrede.