



**BR HENRY NOLDEN**

geboren te Groningen op 2 mei 1920  
overleden te Dongen  
op 29 januari 2007

Zijn kloosternaam was Broeder Salesius. Zo was hij in zijn jonge jaren bekend in de kloostergemeenschap, waarvoor hij perfecte togen maakte, de jonge broeders het Gregoriaans bijbracht en opgewekt omging met zijn medebroeders.

Zijn akten Godsdienst A en B wezen op een mens met een diep godsdienstig innerlijk en zijn muzikaliteit werd bevestigd in zijn bevoegdheden voor koördirectie en organist. Het bleek dat hij zeer geschikt was voor begeleiding van de jeugd en al spoedig zien we hem, bevoegd met het diploma Kinderbescherming A, werkzaam in het Weeshuis in Den Haag en in het Sint-Jozefhuis in Den Bosch.

In 1954 maakte hij de overtocht naar Curaçao. Daar ging hij werken in het Gouvernements Opvoedings Gesticht (G.O.G.). Als opvoeder, overste en directeur heeft hij daar met hart en ziel gewerkt en nieuwe kansen geschapen voor de jeugd van de zelfkant van het leven. Zijn onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje-Nassau' bewijst dit.

Toen de tijd van het pensioen was gekomen maakte hij de overstap naar Canada, waar hij zich bijzonder inzette voor het convent in Calgary. Broeder Henry, zo werd hij nu aangesproken, vond de weg naar de keuken waar hij voor de broeders en de gasten smakelijke maaltijden klaarmaakte. Als overste van het convent stond zijn open en opgewekte karakter garant voor een goede sfeer. Zijn zangkoren zowel in Canada als op Curaçao gaven hem het muzikaal genoegen waar hij zo'n behoefte aan had en in het fotograferen van dieren werd hij een kunstenaar.

Helaas werden zijn longproblemen groter en samen met broeder Chris besloot hij naar Nederland terug te keren. Aanvankelijk maakte hij het goed in Dongen en bezocht met groot plezier zijn familie in Groningen. Maar de benauwdheid nam toe en werd steeds zwaarder.

Op 29 januari is broeder Henry rustig overleden. Hij sloot zich aan bij het koor van de engelen om met hen Gods lof te zingen.

De plechtige uitvaartdienst vond plaats op 2 februari 2007. Br. Henry werd begraven op het kloosterkerkhof in Dongen.

Hij ruste in vrede.