



BR GERRY VAN DE VEN
geboren te Helvoirt op 22 juli 1930
overleden te Eindhoven
op 7 oktober 2016

Broeder Gerry werd geboren in Helvoirt op dinsdag 22 juli 1930 als zoon van Antonius van de Ven en Anna de Bakker. Na zijn jeugd doorgebracht te hebben in Helvoirt ging hij in 1946 naar het noviciaat waar hij op 8 september het kloosterkleed kreeg opgelegd. Twee jaar later deed hij op 8 september zijn eerste professie. In de regel gingen de pas geproefde broeders naar Heiloo als ze niet in het onderwijs terecht kwamen. Broeder Gerry verhuisde naar Huize Overdonk om daar de zorg voor de oude en zieke broeders op zich te nemen.

In december 1949 vertrok hij naar het scholasticaat in Heiloo en startte met de opleiding verpleegkunde B. Tijdens zijn opleiding heeft hij op diverse afdelingen gewerkt om alle vormen van psychiatrische verpleging onder de knie te krijgen.

In 1953 behaalde hij het diploma verpleegkunde B waarna hij afdelingshoofd werd op verschillende afdelingen zoals Cornelius B, een afdeling voor zwakbegaafden, op Glorieux B, de opname afdeling, Vincentius B en C voor gestoorde en moeilijke patiënten en op Aloysius. Het werk was heel belangrijk voor de broeders, het betekende het in praktijk brengen van sociaal christelijke aspecten. Bovendien voelden de broeders zich persoonlijk sterk verbonden met de stichting. Er was sprake van een groot wij-gevoel. Iedere broeder en ook Gerry voelde zich verantwoordelijk voor zijn eigen werk, maar ook voor het geheel.

Om bij te blijven in de ontwikkelingen in de psychiatrie en in de organisatie van inrichtingen heeft hij in Nijmegen de tweejarige bijscholingscursus B-verpleegkunde gevolgd. Dat was van 1960 tot en met 1962 en hij verbleef toen bij de broeders in Nijmegen. In 1972 werd broeder Gerry benoemd tot hoofd van de verpleging.

De maatschappelijke veranderingen werkten ook door in de psychiatrie en de organisatie. Die veranderingen waren niet zomaar toe te passen op dit werk. Er waren veel vergaderingen en bergen papier nodig om die tot stand te brengen.

De veranderingen werden steeds complexer voor broeder Gerry, waardoor hij steeds verder verwijderd raakte van de mensen in het veld. Hij wilde daarvan afstand nemen en zag in 1976 de kans.

In diezelfde tijd had een medebroeder laten weten te willen stoppen met het draaien als nachthoofd. Het leek broeder Gerry een goed moment om deze functie over te nemen. Voor veel verpleegkundigen was dit een schok, maar er was ook veel begrip.

Voor broeder Gerry zelf was het weer dichterbij de mensen komen, zowel bij verpleegkundigen als bij patiënten. Dat deed hij het liefst. Vooral de jonge verplegers en verpleegsters hadden steun nodig bij hun opleiding en in het omgaan met patiënten. Dat heeft hij voortreffelijk gedaan wat blijkt uit een reactie van een verpleegster die zei: "Je was als een vader voor mij, dat gaf mij een veilig gevoel."

Na 14 jaar nachthoofd te zijn geweest, heeft broeder Gerry afscheid genomen van zijn werk in de Sint Willibrordusstichting.

Voor zijn vele verdiensten in Heiloo kreeg hij een koninklijke onderscheiding.

Na een sabbatjaar, om wat afstand te nemen, is hij actief geworden bij de telefonische hulpdienst in Alkmaar. Zijn ervaringen in de psychiatrie kwamen hier goed van pas. Broeder Gerry was ook voor veel collega's een grote steun.

In 1969 werd hij, op verzoek van het bestuur van de St Willibrordusstichting, voorgedragen als bestuurslid van Zuider Waert. Hij heeft aan het hele bouwproces meegewerkt en is lange tijd als bestuurslid actief gebleven.

Broeder Gerry was ook een fervent voetballer. Hij kon dat erg goed. Hij vertelde daar nooit zoveel over, maar hij heeft ooit een aanbod van AZ gekregen om daar te komen voetballen. Hij heeft dat niet aangenomen. Hij bleef liever bij zijn voetbalclub Stabilitas. Zwemmen en biljarten behoorden ook tot zijn hobby's. En wat hij ook nooit verteld heeft, was zijn ambitie ooit nog eens te kunnen racen op het circuit van Zandvoort.

Naast zijn werk heeft broeder Gerry zich jaren beziggehouden met muziek. In het begin was dat niet gemakkelijk maar hij is enkele jaren ondersteund door een organist en koordirigent uit Heiloo. Het broederkoor heeft indertijd menig vesperdienst en soms ook een Hoogmis verzorgd voor de KRO-radio. In 1954 behaalde broeder Gerry het examen organist en koordirigent.

Voor zijn verdiensten in de muzikwereld ontving hij de gouden medaille van de Sint Gregorius vereniging.

Binnen de kloostergemeenschap is hij vele malen benoemd en herbenoemd voor diverse functies. Zo is hij 35 jaar overste geweest in meerdere huizen in Heiloo.

Hij heeft vele malen het kapittel bijgewoond en was lid van verschillende commissies.

Vele jaren heeft hij mede het congregatiebulletin "Informatie" verzorgd en was hij voorzitter van de financiële commissie.

Zijn zus Annie had een bijzondere plaats in zijn leven. Hij heeft haar op verschillende manieren geholpen om haar leven wat aangenamer en leefbaarder te maken.

In 2005 vertrok broeder Gerry uit Heiloo naar Dongen en in 2009 naar Eindhoven.

De laatste tijd was voor hem geen gemakkelijke periode. Zijn geestelijke gezondheid ging snel achteruit zo zelfs dat wij in ons eigen huis geen mogelijkheid meer zagen hem de zorg te geven die hij nodig had ondanks de inzet van zorg en welzijn en medebroeders. Op 25 juli is broeder Gerry overgeplaatst naar Eikenburg waar hij liefdevol werd verzorgd door het personeel van Sint Annaklooster. Op 7 oktober heeft hij zijn leven teruggegeven aan Hem van wie hij het ontving.

Broeder Gervinus, Gerry, dank voor je grote inzet voor onze congregatie en voor het vele goede dat je hebt gedaan voor je medemensen.

Rust in vrede.

Broeder Jan Klein Overmeen.