



BR GERARD JACOBS

geboren te Tilburg op 1 juni 1920
overleden te Dongen
op 27 juni 2003

Op vrijdag 27 juni 2003 overleed na het ontvangen van het sacrament van de zieken in de ziekenafdeling van broederhuis Glorieux te Dongen onze dierbare medebroeder Gerard Jacobs. Hij werd herdacht in een plechtige uitvaartdienst, voorgegaan door Pater Harrie Mulders, die plaatsvond in de kapel van het broederhuis op 2 juli 2003.

Gerardus Adrianus Cornelis Maria Jacobs werd geboren te Tilburg op 10 juni 1920. Na de Lagere School gaf hij te kennen broeder te willen worden. Hij ging naar het juvenaat van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Dongen. Op 8 september 1936 begon hij met het noviciaat en kreeg de kloosternaam Hyginus, de naam die hij nog lang heeft gebruikt. Op 8 september 1938 legde hij zijn eerste geloften af en was volledig lid van de congregatie.

Na zijn kweekschoolstudie is hij in de tijd van overtollige onderwijzers een jaar werkzaam geweest in het Weeshuis in Den Haag. Daarna begon hij zijn loopbaan als onderwijzer in Valkenswaard en was vooral werkzaam in de lagere klassen. Hij behaalde de akten 77B, R, Ward I en II en Godsdienst A en B. In die eerste naoorlogse jaren begon de Katholieke Jeugdbeweging weer te groeien. In Valkenswaard zette hij zich met grote ijver in voor het Jongensgilde. Hij was daar de grote leider die de activiteiten van de jeugd stimuleerde en met goede medewerkers een keurige Valkenswaardse afdeling opbouwde. Hij ging op kamp met grote legertenten en reserveerde één tent voor de dagelijkse viering van de eucharistie, waarin de kapelaan-aalmoezenier voorging. Broeder Hyginus was tevens de "fourageur" en wist veel boeren en bakkers te strikken voor een niet al te dure leverantie. Hij wist jongens van die leeftijd kunnen "bergen verzetten".

Broeder Hyginus was tevens blokhoofd van de Valkenswaardse B.B. waardoor hij ook zijn rijbewijs mocht halen. Kapelaan Peynenborg uit Den Bosch, een goede bekende van de broeders, werd benoemd tot pastoor in Groesbeek-centrum. Zijn eerste gedachte was: "Ik moet broeders van Dongen in Groesbeek hebben". De congregatie zag dat hier een werkterrein lag in de geest van de congregatie. En zo was Broeder Hyginus een van de eerste broeders die naar Groesbeek gingen. Aanvankelijk werkzaam op de Lagere School maakte hij de overstap naar de Schooladministratie, een werk dat hem bijzonder goed lag. En dat hij het goed deed blijkt uit een artikel van het Groesbeeks Weekblad d.d. 4 mei 1983. Daarin lezen wij: .. Een Gouden Eremedaille in de orde van Oranje-Nassau ging naar Broeder Jacobs. Hij is hoofd van het Administratiekantoor Kleuter- en Basisonderwijs en is vanaf 1944 in verschillende functies in het onderwijs werkzaam geweest. Hij was hoofd van de Don Boscoschool en was in Sionsheuvel zeer actief bij de opbouw van de parochie, waarin hij een stuwende rol vervulde. Hij was betrokken bij het Sociaal Cultureel Werk, secretaris van het kerkbestuur en nog op diverse plaatsen werkzaam. Hij mag als een soort ongesubsidieerd sociaal werker omschreven worden." Broeder Gerard (steeds meer gebruikte men zijn eigennaam) had in Groesbeek bijzonder goede contacten in de kringen van Kerk en School maar heel bijzonder met de mensen van het kantoor.

Zoals het in die tijd veel gebeurde raakte ook het broederklooster onderbezet.

Na een kort verblijf in een kleinere gemeenschap maakte Broeder Gerard de overstap naar het Gerardus Majellahuis te Dongen. Hij had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat wilde niet zeggen dat het werk voorbij was. Het administratiekantoor in Dongen zag hem graag komen en Gerard had daar al gauw zijn vaste plek gevonden. Honderden belastingpapieren heeft hij ingevuld, hij kopieerde naar hartelust pakken papier en

verrichtte noodzakelijke werkzaamheden in en rond het kantoor. Hij was missieprocurator en kende de weg op Schiphol als geen ander. 's Morgens vroeg, 's avonds laat altijd kon men een beroep op hem doen.

Broeder Gerard was een diepgelovig en vroom man. Trouw nam hij met zijn familie deel aan de bedevaart naar Scherpenheuvel. In de Lourdesgrot achter het Gerardus Majellahuis brandde door zijn toedoen steeds een lichtje en op het feest van zijn patroon Sint Gerardus zette hij een kaarsje bij het beeld achter de boerderij.

Toen hij voorgoed op de ziekenafdeling verbleef probeerde hij alles zoveel mogelijk zelf te doen. Hij wilde niemand tot last zijn. Wel was hij zeer attent ten opzichte van de mensen van de ziekenafdeling.

Hij bleef een fiere man die er steeds verzorgd uitzag. Ondanks zijn zware ademhalingsproblemen maakte hij nog zijn kleine wandelingetjes in de tuin en was zoveel mogelijk aanwezig in de gebedsdiensten en bij zijn medebroeders in de recreatie.

Toen hij op vrijdag 27 juni het sacrament van de zieken ontvangen had zag je de overgave over hem komen. Het was genoeg geweest en rustig gaf hij zich over in de handen van zijn God die hij zo trouw had gediend.

De belangstelling bij de uitvaart en begrafenis op 2 juli was groot. Familieleden, medebroeders, vrienden en bekenden uit zijn actief leven begeleidden Broeder Gerard Jacobs - Broeder Hyginus naar zijn graf op het kloosterkerkhof.

Hij ruste in vrede.