



BR GASTON AMPE

Geboren te Oostrozebeke op 8 oktober 1919
Overleden te Ronse
op 4 november 2011

Zijn diepchristelijke ouders brachten hem de weg tot God bij en de liefde voor de medemensen. Vrij vlug ging zijn aandacht naar de noodlijdenden, kansarmen, de minderbegaafden. Toen hij over het werk van Glorieux hoorde, verlangde hij dat beter te leren kennen. Hij engageerde zich bij de Congregatie van de Broeders van O.-L.-Vr. van Lourdes op 8 december 1934. Na zijn studie aan de normaalschool stond hij voor het eerst in de klas te Lebbeke, verbleef daarna nog te Asse en vestigde zich definitief in Ronse.

Daar is br. Gaston als onderwijzer en later als directeur van de lagere school een waar begrip geworden. Door zijn inzet en geduld voor de minderbedeelden, door zijn nazorg voor de schoolverlaters, bracht hij samen met zijn onderwijzerskorps de school tot bloei.

Wie moeilijk leerde, wie niet graag leerde, kwam bij br. Ampe terecht. Zij werden door hem bijgewerkt, gestimuleerd en gemotiveerd. Voor vele hopelozen ging de horizon terug open, anderen vonden het vertrouwen in zichzelf terug. Het lag dan ook voor de hand dat br. Gaston de bezieler en medestichter is geweest van het B.L.O. te Ronse.

In augustus 1980 kwam aan zijn rijkgevulde loopbaan een einde. De school die voor hem een gans leven betekende, kon hij niet verlaten. Dagelijks zag men hem wandelen over de speelplaats. Ziekenzorg en de broedergemeenschap genoten van zijn dienstvaardigheid.

Met dank aan de geneesheren en verpleegkundigen van het AZ Glorieux te Ronse en aan de artsen C. Hantson en P. Y. Delghust en de thuiszorg voor hun toewijding.