



BR FRANS LELIVELT

Geboren te Lichtenvoorde op 31 oktober 1933

Overleden te Dongen

op 25 december 2008

Frans was twaalf jaar oud toen hij de weg naar Dongen vond, naar het juvenaat van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes. Het liefst wilde hij broeder-timmerman worden, maar het zou anders lopen.

Op 8 september 1949 ontving hij het kloosterkleed en de naam Broeder Suitbertus, de heilige die in zijn geboortestreek het evangelie verkondigde. Twee jaar later legde hij zijn eerste geloften af en verhuisde naar de St.-Willibrordusstichting te Heiloo, waar hij de opleiding tot verpleegkundige volgde.

Na een verblijf van enkele jaren in het psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel in Den Bosch vertrok hij in 1969 naar Lanzendorf in Oostenrijk, waar de broeders een psychiatrische kliniek leidden. Broeder Frans zou hier blijven tot de terugkeer van de broeders naar Nederland in 1989. Even woonde hij toen in Vessem, daarna in Dongen in het Gerardus Majellahuis van waaruit hij werkte in Herderheem in Breda bij de opvang van daklozen en mensen met problemen. Zijn aangeboren creativiteit leverde een waardevol element bij de verpleging van hen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd.

Zijn gezondheid liet nogal eens te wensen over. Dat werd er niet beter op toen eind jaren '90 hartproblemen zich aandienen. Frans verhuisde naar Broederhuis Glorieux, waar hij na verloop van tijd in de ziekenafdeling werd opgenomen. Hij was daar een gewaardeerd huisgenoot en verloochende zijn verpleegkundig verleden allerminst, stimuleerde zijn omgeving tot activiteit en tot het eind toe was hij een verzamelaar van geestige teksten, mooie verhalen en typische gezegden, vondsten waarin hij anderen graag liet delen.

Tegen Kerstmis voelde hij zich niet goed en hield zijn kamer. Tijdens het avondmaal op eerste kerstdag moest broeder-overste de broeders meedelen dat Broeder Frans zojuist dood in zijn kamer was aangetroffen.

Frans nam zijn religieus leven heel serieus en was een zorgzame en bezorgde broeder, vóór alles dienstbaar. De laatste jaren waren niet gemakkelijk, maar hij kon met zijn beperkingen leven. Op oudejaarsdag hebben wij zijn uitvaart gevierd en hem ter ruste gelegd op ons kloosterkerkhof in Dongen.

Hij ruste in vrede.

Brs G.Th./A.R.