



BR EVERDINUS VAN BOXEL
geboren te Oss op 3 oktober 1919
overleden te Dongen
op 20 april 2006

Evert kwam naar het juvenaat in Dongen in 1933. Hij werd novice op 8 september 1935 en twee jaar later werd hij geprofest als broeder van O.-L.-Vrouw van Lourdes. Voor zijn verdere opleiding verhuisde hij naar het Gerardus Majellahuis in Dongen waar hij studeerde hij voor onderwijzer. Hij behaalde daar het Godsdienstdiploma A en slaagde op 20 juni 1939 voor de onderwijzersakte. Br. Everdinus en Br. Nerijs waren de laatste missionarissen die vertrokken vóór de Tweede Wereldoorlog. In december 1939 begonnen zij aan de lange zeereis naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. Broeder Everdinus was ook de laatst overlevende van 3,5 jaar zware gevangenschap, een gevangenschap die de helft van de met hem geïnterneerde medebroeders niet zou overleven. Hoe Br. Evert de gevangenschap en de naoorlogse veranderingen in Indonesië heeft ervaren, weten we niet. Hij sprak er nooit over. Na zijn kampperiode ging hij weer aan het werk in het onderwijs en behaalde in 1948 de hoofdakte en in 1955 de bevoegdheid in de Maleise taal.

Na zijn terugkeer in Nederland in 1963 was hij korte tijd werkzaam in Valkenswaard en voltooide daarna zijn onderwijzersloopbaan aan de nog jonge Technische School in Emmen. Het werken met deze jeugd, niet altijd zo geïnteresseerd in theoretische vakken, lag hem kennelijk wel.

Hij ging er niet kinderachtig mee om. Br. Evert was een krachtige persoonlijkheid met een goed hart. Na zijn pensionering bleef hij in Emmen wonen. Na de opheffing van het convent woonde hij met Broeder Leo Loos in bij de Paters Karmelieten.

Broeder Evert was een zeer dienstbaar en zorgzaam man. Hij heeft heel graag in Emmen gewoond en kreeg daar veel vrienden. Ook na zijn verhuizing in 1990 naar Broederhuis Glorieux onderhield hij veel van deze contacten. Ook in Dongen maakte hij zich zeer verdienstelijk, vooral op huishoudelijk terrein.

Een goed jaar geleden kreeg hij te maken met een kwaal die ongeneselijk bleek te zijn. Br. Evert wist dat het einde niet ver meer was. Toen openbaarde zich een Br. Evert met een ongekende moed. Het was of zijn vriendelijke glimlach steeds sterker werd. De contacten met medebroeders en vrienden bleef hij zorgvuldig onderhouden en steeds was hij aanwezig bij het gemeenschappelijk gebed. Dit hield hij vol tot kort voor zijn dood. Op 20 april 2006 heeft de Heer van het Leven hem tot zich genomen. De plechtige uitvaartdienst op 25 april werd voorgegaan door Pater Frits van Vlijmen (m.afr.), waarna de begrafenis volgde op het kloosterkerkhof in Dongen.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.