



BR ERNEST OLDE SCHEPER
geboren te Gilze op 10 juni 1928
overleden te Gent
op 4 maart 2006

In het zestigste jaar van zijn professie is br. Ernest van ons heengegaan. Tijdens een weerzien met medebroeders en vrienden in Oostakker trof hem een ernstig hartinfarct. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed na enkele dagen in het St.-Lucasziekenhuis te Gent.

Br. Ernest vertrok als jongeman na enkele jaren onderwijspraktijk in Vught in 1953 naar Indonesië, waar hij bijna 33 jaar zou wonen en werken. Hij was leraar aan onze scholen op Banka, op Java en Noord-Sumatra en daar bovendien verbonden aan het kleinseminarie van de Capucijnen. Vanaf 1967 werkte hij op Desa Putera als overste en bij de opleiding van monteurs en drukkers. Van 1975 tot 1986 was hij provinciaal overste in het land dat hem zeer lief was geworden en waar hij zich met hart en ziel voor de mensen inzette.

In 1985 werd hij tot lid van het algemeen bestuur van de congregatie gekozen. Dat betekende een terugkeer naar Europa, maar bepaald niet het eind van zijn band met Indonesië. Hij bleef Indonesisch staatsburger en de belangen van die provincie waren bij hem tijdens zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur - spoedig werd hij plaatsvervangend algemeen overste - in goede handen.

In 1998 eindigde zijn bestuursperiode. Hij was bereid overste van het Gerardus Majellahuis in Dongen te worden en tevens de missieprocurator van de Nederlandse provincie voor zijn rekening te nemen. Na opheffing van het convent in 2002 verhuisde hij naar het Broederhuis Glorieux. Daar kreeg hij duidelijk met een falende gezondheid te kampen, iets waarmee hij moeilijk leven kon.

In Ernest verliest de congregatie een medebroeder die zijn sporen heeft nagelaten, met name in Indonesië, in zijn goede tijd een stoere werker, een vriend van mensen, een gulle gastheer. Zijn familie betreurt een dierbare en zeer meelevende broer en oom.

De redactieraad van dit blad tenslotte verliest in hem de man van het adressenbestand in Nederland, die bovendien trouw de te vermelden feitelijkheden aandroeg. Hij ruste in vrede.

A.R.