



BR EVARISTUS MUTSAERS
geboren te Udenhout op 28 oktober 1923
overleden te Eindhoven
op 5 februari 2013

Jan Mutsaers was veertien jaar toen hij de weg vond naar het Juvenaat van de Broeders van Dongen. Hij trad in de congregatie op 7 september 1940 en werd drie maanden later ingekleed als broeder Evaristus, de naam waaronder hij ruim 72 jaar gekend werd. De eerste professie legde hij af op 8 december 1942.

Geslaagd als onderwijzer in 1947 verhuisde hij nog in dat jaar naar Geldrop om les te geven aan de Nazarethschool; het was zijn eerste en enige school, een in de congregatie tamelijk unieke situatie. Gedurende 36 jaar stond hij, naar men zegt: een enkel jaar uitgezonderd, voor de eerste klas. Hij deed dat bijzonder graag, en alweer: naar menig getuigenis, ook bijzonder goed.

Maar het bleef niet bij het schoolwerk, bij lange na niet.

De lijst van activiteiten is bijna onuitputtelijk, men wist hem overal voor te vinden en nee zeggen was er niet bij.

We vermelden het drukwerk voor de parochies in Geldrop en voor talloze verenigingen. Het heeft hem, zeer terecht, niet aan - ook officiële - waardering ontbroken. Zo was hij drager van het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice en sinds Koninginnedag 1993 van de Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau; ook werd hij nog geëerd met een onderscheiding vanwege het gemeentebestuur.

Het was duidelijk dat hij van Geldrop nooit genoeg kreeg. Hij was ook nog gedurende bijna zestien jaar overste van de steeds kleiner wordende gemeenschap. In juli 2008 werd het broederhuis aan de St. Brigidaparochie verkocht en na een indrukwekkend afscheid verhuisden de broeders Evaristus en Piet van Schaijk naar Dongen om ruim een jaar later naar Eindhoven te trekken. In 2012 vierde Evaristus nog redelijk fit zijn 70-jarig professiefest. Daarna verouderde hij snel. Na een ziekbed van enkele maanden kwam het einde nog vrij plotseling.

Wie iemand wil vinden die wat minder aardige dingen over br. Evaristus weet te vertellen, zal lang moeten zoeken. De man was algemeen bemind en gewaardeerd. Hij zocht de gunst van de mensen niet, die kwam vanzelf wel. Tijdens zijn ziekte was er bijna dagelijks bezoek uit Geldrop. Bij zijn uitvaart was Geldrop ruim vertegenwoordigd en in enkele plaatselijke periodieken werd hij uitvoerig herdacht.

In de tekst van de avondwake was het volgende gebed opgenomen:

“God, met dit sterven is veel wijsheid, mildheid en begrip onherroepelijk uit ons leven verdwenen. Toch past ons verwondering en dank. Blijde verwondering om het beeld dat dit leven nalaat. Dank om alles wat het aan goedheid uitstraalde. God, wij geloven dat dit onvermijdelijk einde tevens het begin is van iets, waarvoor menselijke woorden tekortschieten. Maar het gaat om hemel en geluk, om vrede en om eeuwigheid. Het gaat om U, en daarom is het goed. Amen.”

Broeder Evaristus was een ware zoon van Vader Glorieux. Hij ruste in vrede.

br. A.R.