



BR BRUNO LIMPENS

geboren te Haaltert op 28 maart 1930
overleden te Oostakker
op 15 juli 2017

“Broeder Bruno zag het levenslicht te Haaltert op 28 maart 1930. Op zeer jeugdige leeftijd maakte hij kennis met de congregatie van de Broeders van O.-L.-Vrouw van Lourdes en engageerde zich in 1947 door het uitspreken van zijn geloften.

Hij was achtereenvolgens werkzaam te Oostakker, Ronse, Puurs, Hamme en Heusden (Limburg), Hamme, Bornem. Stille dienstbaarheid en eenvoud sieren zijn ganse leven. Naar het voorbeeld van Vader Stichter Glorieux gaat zijn aandacht vooral naar de verlaten jeugd en de zwakken in de maatschappij.

Meer dan dertig jaar was hij een toegewijde leerkracht, die de leerstof op een originele en bevattelijke wijze bij de leerlingen bracht. Niettegenstaande hij reeds enkele jaren de pensioenleeftijd bereikt had, was rust nemen wel wat veel gezegd. Dagelijks zette hij zich in voor het werk in de keuken, knapte geregeld karweitjes open onderhield het bloementuintje bij het huis.

Br. Bruno was een echte natuurliefhebber. Hij hield van de bloemen, de planten, de vogels, de vissen. Zo maakte hij geregeld wandelingen in de natuur om er de gaafheid te bewonderen, zoals in de Bunt, een natuurgebied, in Hamme.”

Zijn belangstelling was veelzijdig en het was hem niet te veel om zich daarin te vervolmaken via cursussen: getuigschrift van de bekwaamheid in didactiek van het zwemmen (1975), initiatie cursus moderne wiskunde (1977), diploma scheidsrechter bij de Belgische handbalbond (1975).

Toen in 2008 het broederhuis te Bornem werd opgegeven, kwam hij met zijn medebroeders op rust naar het Broederhuis te Oostakker. Dat was voor hem moeilijk te verwerken, hij trok zich daardoor nog meer op zijn kamer terug.

De laatste jaren was zijn lichamelijke gezondheid van die aard dat hij op regelmatige tijdstippen overvallen werd door periodes van ziekte en vereenzaming. Gelukkig kon hij rekenen op de nodige ondersteuning en verzorging in het Broederhuis.

We danken Br. Bruno voor zijn inzet.

(Een overname uit een tekst van Br. Hildebrand Haertjes opgemaakt bij gelegenheid van zijn gouden kloosterjubileum te Hamme in 1997.)

Hij ligt begraven op de kloosterbegraafplaats te Oostakker (Sint-Jozefstraat 1A).

Hij ruste in vrede.