



BR ANTONIUS VANROBAYS
geboren te Kortrijk op 15 december 1922
overleden te Oostakker
op 15 oktober 2002

Geboren te Kortrijk op 15 december 1922. Hij deed zijn eerste professie in de Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op 21 juni 1944. Hij overleed, voorzien van het Sacrament van de zieken, in het broederhuis te Oostakker op 15 oktober 2002.

! Br. André (Antonius) Vanrobays werd na zijn opleiding te Kortrijk en te ; Oostakker studiemeester-opvoeder in de Normaalschool. Daar vond hij ook zijn ware roeping. Van 1947 tot 1986 heeft hij daar, samen met andere broeders-opvoeders, het beste van zichzelf gegeven.

De zorg bij de studie en de opleiding van de toekomstige onderwijzers beschouwde hij als een heilige plicht. Hij leefde ook mee met de vreugde en het leed, zowel van de studenten en hun familie als van de oud-studenten. Hij was gelukkig als hij vernam dat het de oud-studenten voor de wind ging. Ook kon men op hem een beroep doen bij het organiseren van : feestelijkheden en vergaderingen in de Normaalschool.

Door zijn aangeboren zin voor orde en netheid- bijna grenzend aan het angstvallige - werd alles tot in de puntjes geregeld en verzorgd. Ook het onderhoudspersoneel vond bij hem veel steun. Zelfs in hun oude dag stond Br. André hen, zo nodig, actief bij.

Voor de Lourdesvrienden van de Begoniareizen was hij meer dan 25 maal de bezielende begeleider. Zijn enthousiasme bleef steeds groot. Bij de jaarlijkse samenkomsten van de bedevaarders werden er dan ook telkens veel dankbare en blijde herinneringen opgehaald.

Na zijn pensionering in 1986 bleef hij lange tijd dienstbaar in het broederhuis en hielp hij ijverig mee bij de dagdagelijkse karweitjes. Maar met de jaren werden zijn zwakke heupgewrichten oorzaak van veel ongemak en pijn. Toch zagen we Br. André- zolang als hij het aankon met behulp van de stok zijn wandelingetjes maken in de naaste omgeving, voornamelijk naar de grot en de basiliek van Lourdes-Oostakker. Maar stilaan werden kortstondige verblijven in het ziekenhuis talrijker. En dan kwamen de laatste maanden van stille maar toch zichtbare achteruitgang.

Stil is hij ook naar de Heer gegaan, de vreugde tegemoet die ons is beloofd. Het vertrouwen op God van Br. André was groot en onder de goede begeleiding van Maria zal hij zeker hartelijk door Jezus zijn ontvangen in één van de vele woningen van de Vader.