



BR ANTON VAN WANROIJ
(Br. Hildebrand)
Geboren te Gemert op 26 maart 1923
Overleden te Eindhoven
op 25 januari 2011

Op jeugdige leeftijd verhuisde Broeder Anton naar Geldrop, alwaar hij de broeders van Dongen leerde kennen, die sinds 1931 onderwijs gaven aan de Nazarethschool. Hij besloot hun voorbeeld te volgen en vertrok in 1936 naar het juvenaat van de broeders in Dongen. Hij bleek een goede student te zijn en hij doorliep vlot ulo en kweekschool. De talen waren zijn sterke kant en hij behaalde een reeks bevoegdheden in de moderne talen, tenslotte bekroond met een doctoraal examen Engels.

Na een korte periode in het lager onderwijs te hebben gewerkt, stond hij een reeks van jaren aan onze uloscholen in Valkenswaard, Dongen, Vught en weer Valkenswaard. Hij was een goed docent en in 1963 werd hij verbonden aan de kweekschool te Dongen, waaraan hij van 1972 tot 1985 als directeur leiding gaf. Het einde van die laatste periode zal hij niet als het meest prettig ervaren hebben vanwege fusieperikelen en het sluiten van de school die hij zeer was toegedaan en waarvan hij met vaardige hand de geschiedenis schreef.

Zijn vlotte pen stelde hij o.a. in dienst van de voorbereiding van kapittels en andere bijeenkomsten en van de tijdschriften die de congregatie liet verschijnen; zo was hij tot voor enkele jaren eindredacteur van het contactblad "Informatie". Als broeder Hildebrand leverde hij teksten voor de door zijn confrater Broeder Laetantius gecomponeerde liederen, die het destijds bekende Jeugdcentralekoor te Vught ten gehore bracht.

Broeder Anton hield van het leven en van de goede dingen ervan. Hij genoot van reizen en was een liefhebber van cultuur. Hij had een optimistische levensinstelling en hoewel zijn gezondheid het van tijd tot tijd liet afweten, stond hij daar niet zo bij stil: het zou vast wel weer beter gaan.

De laatste weken van zijn leven waren moeilijk voor deze sterke persoonlijkheid; vermoedelijk heeft hij maar langzaam kunnen aanvaarden dat het einde naderde. Een gelukkige omstandigheid was de nabijheid van zijn familie; zijn jongste zus week niet van zijn ziekbed. Hijzelf was steeds een meelevende en waar nodig, zorgzame broer, zwager, oom.

Broeder Anton had veel talenten van God gekregen. Hij heeft er ten dienste van anderen een goed gebruik van gemaakt en zal ze met winst aan zijn Schepper hebben teruggegeven. Wij vertrouwen dat Deze tegen hem gezegd heeft: "Goede en trouwe knecht, over weinig - niet eens zó weinig - ben je trouw geweest, treed binnen in de vreugde van je Heer."

Hij ruste in vrede.

Br. A.R.