



**BR AMILIUS SCHETS**

geboren te Valkenswaard op 22 oktober 1921  
overleden op Curaçao  
op 17 november 2001

Hij werd geboren te Valkenswaard op 22 oktober 1921. Hij trad in bij de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op 8 september 1937. Hij legde zijn eerste tijdelijke gelofte af op 8 september 1939 en overleed op Curaçao op 80-jarige leeftijd op 17 november 2001.

Na het behalen, in 1941 van de onderwijzersbevoegdheid verhuisde Broeder Amilius naar het Canisiushuis in Vught en gaf onderwijs in de Sint-Willibrordusschool. In 1946 behaalde hij de akte L.O. Handen-arbeid.

In 1954 werd hem door de kloosteroverheid gevraagd te gaan werken op Curaçao, waar de broeders in 1949 begonnen waren. Broeder Amilius, jong en handvaardig, zag dit wel zitten.

Dat dit een goede keus was blijkt wel uit het feit dat hij ruim 47 jaren, we mogen zeggen zijn verdere leven, met hart en ziel in Curaçao was. In die 47 jaar woonde hij met een korte onderbreking in het convent van de Tamanacostraat. Als onderwijzer was hij werkzaam achtereenvolgens aan de Antonius-school, de Bonifatiuschool, het Paulus-College en aan de Giovanni-school. Naast zijn werk op school, was hij zeer actief in de jeugdbeweging. De Jonge Wacht groeide en bloeide onder zijn leiderschap. De muziek van haar drumband klonk vaak in de wijken en straten van het eiland en vrolijkte de mensen op. Bij veel feestelijke gelegenheden werd een serenade gebracht zoals op zijn eigen 60-jarig professiefest, waarbij zelfs de oude garde haar partij meeblies. De onderwijzer van de jongeren onder de schooljeugd werd zeer gewaardeerd om zijn intensief gebruik van grote aanschouwelijkheid bij het onderwijs.

Het viel niet mee toen Br. Amilius in 1982 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en afscheid moest nemen van het onderwijs.

Na een periode van herbezinning vond hij zijn weg o.a. in de huishoudelijke zorg. Hij was een goede en trouwe confrater, die naast de zorg voor het convent ook zijn vreugde vond in het koken en kokkerellen, en wat "Miel" bereid had, mocht er zijn.

Op zijn 80<sup>e</sup> verjaardag op 22 oktober j.l. werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Br. Amilius was hartpatiënt, maar zijn gezondheid was de laatste jaren uitstekend. Hij was klaar om met medebroeders en koorleden de plechtige herdenking bij te wonen rond het graf van Br. Chromatius.

"Nog wat rusten", dacht Broeder Amilius en hij ging even zitten, maar deze rust werd hem niet meer gegund. God riep hem op dat moment bij zich, om hem een andere rust te schenken: de rust en de vrede die is in Hem.

Op 20 november was er gelegenheid om afscheid te nemen in de kerk Groot Kwartier, waarna in een plechtige Eucharistieviering Broeder Amilius werd herdacht.

Op 27 november werd in de kapel van Broederhuis Glorieux te Dongen een rouwdienst opgedragen voor de zielenrust van Broeder Amilius.

Veel familieleden en medebroeders waren gekomen om de laatste eer te bewijzen.

Broeder Amilius was een diepgelovig man met een eenvoudige levensstijl, zonder franje, maar wel attent voor alle ontwikkelingen in de gemeenschap.

De Vader in de hemel zal zijn trouwe dienaar graag welkom hebben geheten in Zijn-eeuwige woning.