



**BR ALBERT SAELENS**

geboren te Tielt op 11 oktober 1927  
overleden te Oostakker  
op 2 oktober 2005

Het levensverhaal van Br. Albert kan men nog het best vergelijken met het bedaren van de storm in het evangelie van Marcus. Dit verhaal over een teken van Jezus gaat over de schaduw- en lichtzijden, ondergang en redding van het leven.

De oorlog was in het leven van Br. Albert een eerste hinder om meteen aan zijn toekomst te kunnen bouwen. De studies die hij volgde waren dan weer een lichtpunt op zijn weg naar het klooster bij de broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In 1956 meldde hij zich in Oostakker. Zijn geloof, zijn trouw, zijn goedhartigheid maakten hem geschikt voor de vele taken die hij vervulde. Hij vertrouwde zich toe aan de Heer.

Na zijn noviciaat werd Br. Albert twee jaar opvoeder in de Technische school in Ronse en daarna drie jaar in de Technische school te Oostakker. Vanaf 1963 werkte hij als administrator en opvoeder in de Normalschool in Oostakker. Een kwart eeuw kende Br. Albert eigenlijk mooie ogenblikken omdat hij zoveel jonge mensen de richting in hun leven kon aangeven. Mooi was de besteding van zijn vrije tijd: hij hield van reizen door Gods heerlijke schepping, van culturele uitstapjes en van bezoeken aan zijn familie. Zijn geest werd heel stilaan onrustig en hij bleek steeds meer en meer op zoek.

Het leven was dan soms als het zwalpen op woelig water. Allerlei lichamelijke en de daaraan verbonden mentale kwalen werden een zware opgave nu en dan. De medische staf helpers, vooral onze verpleger en zijn eigen dokter, begrepen hem wel en probeerden hem te helpen op zijn groeiende lijdensweg. Het gebed gaf hem ook de kracht om alles te dragen en zijn medebroeders en familie waren vaak een klankbord als hij al eens kloeg.

Na het laatste bezoek aan zijn familie 's avonds, gaf Br. Albert het roer van zijn levensboot uit handen. Br. Albert bedankt voor je voorbeeld en je bijdrage voor de opbouw van onze gemeenschap.

DALO