



BR ANDRE DROOGMANS

geboren te Heusden-Zolder op 27 februari 1929
overleden te Oostakker(home St.-Vincentius)
op 18 oktober 2005

Het is niet zo eenvoudig het leven van Br. André samen te vatten. Als broeder-onderwijzer vond hij in onze Congregatie een aangepast werkterrein en een zinvol leven. Zo kon hij zich in muziek en tekenen uitleven. Zowel in Lebbeke als in Puurs zijn heel wat jonge mensen getuige geweest van de prestaties van Br. André en wat hij waard was als mens. Later in Asse als directeur, huismeester en opvoeder was hij plichtsbewust, vol levenswijsheid maar ook speels en vol onverwachte woordspelingen. Een speciale humor tekende hem.

Naast de medebroeders had hij als inspiratie, zijn geloof in God en de levensmoed die zijn familie hem in de vakantie verstrekke. Jammer genoeg werd zijn leven al te vlug omgebogen naar offer en lijden. Ook dan had hij het voorbeeld van Jezus en de kracht van de mensen rondom hem.

Het werd zelfs een lijdensweg waar de enige oplossing die van de dagelijkse intense begeleiding werd. Eerst door de medebroeders in Asse, dan in het ziekenhuis te Gent, vervolgens op de ziekenboeg in het Broederhuis te Oostakker en tenslotte in het verzorgingstehuis in Oostakker-dorp. Vanaf eind januari tot aan zijn dood werd hij van dichtbij met zorgen omringd ook door de broeders die er dagelijks eens poolshoogte kwamen nemen. "Al voelde hij zich soms toch eenzaam", zei hij tussen twee grappige zinnen door.

In de zomer heeft hij nog afscheid kunnen nemen van zijn geliefde familie en onlangs nog heeft zijn neef hem een week vakantie bezorgd die eigenlijk als en eindpunt kan gezien worden.

Br. André, dank je wel om alles wat je voor ons deed.

DALO