



BR ALFONS DE LANDSHEER
geboren te Aaigem op 25 februari 1920
overleden te Oostakker
op 18 augustus 2011

Nog zeer jong kwam Alfons naar Oostakker. Voor sommige ouders die het zich konden veroorloven was de kostschool - het pensionaat - toen de geschikte plaats voor een degelijke opvoeding. Na enkele jaren middelbaar onderwijs voelde Alfons zich echter niet geroepen om verdere studies aan te vatten. Intussen had hij de broeders leren kennen en na rijp beraad zette hij de stap naar het noviciaat van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Hij wilde zich voortaan helemaal inzetten voor de medemens. Als kloosternaam kreeg hij de naam 'Sanctus', hoger en beter kon het niet! Hij sprak zijn eerste tijdelijke geloften uit in 1937. Bij de herwaardering van de doopnaam werd hij door de meesten onder ons Alfons of Fonske genoemd.

De levensloop van Br. Alfons verliep feilloos en rustig. In de grote keuken van het instituut te Oostakker leerde hij de kunst van het koken. Toen zijn stage als hulpkok voorbij was, begon de oorlog en Br. Alfons kwam als vervanger voor enkele maanden in het convent Heusden (Limburg) terecht. Van 1940 tot '46 verzorgde hij de keuken van het kleine convent in Asse -ter-Heide. Dit was voor hem een voorproef. Vanaf eind september 1946 tot twee weken vòòr zijn overlijden was Br. Alfons actief in Oostakker. Zijn enig en grootste verlangen was in dienst staan van broeders, personeel en leerlingen.

Het woord 'pensionering' was voor hem theorie, want tot op het einde bleef hij de vroege en bezige hulp in de keuken van het Broederhuis. Met de hoge leeftijd ging het wel trager en waren de uren beperkt, maar zijn enige echte hobby bleef het werk in de keuken. En zo verliep zijn lang kloosterleven: werk, eucharistie en gebed, bezoeken aan de nabije grot van Onze-Lieve-Vrouw, aan het broederkerkhof en korte ontspannende lectuur. Regelmatig brachten behulpzame broeders hem naar zijn vroegere thuis in Aaigem en dit was voor hemzelf en de familie een echte verademing. De laatste weken werd hij door dokter en verplegend personeel met veel liefde verzorgd.

Br. René Gogne