

# Informatie

JAARGANG 10, NR. 29

ZOMER 2025

## Even bijpraten

Door Broeder Theo van den Boer

Jubeljaar 2025



Elke 25 jaar viert de Katholieke kerk een jubeljaar, ook dit jaar weer. 2025 werd door Paus Franciscus de titel gegeven: Jubeljaar 2025 "Pelgrims van hoop". Een titel dus met twee betekenisvolle begrippen: Pelgrims en Hoop.

Veel, ja heel veel, mensen willen ooit een pelgrimstocht afeggen, hetzij naar Rome, Jeruzalem of Santiago de Compostela of nog zoveel andere plaatsen waar op bijzondere wijze feiten en/of personen uit de geschiedenis worden herdacht. Dat hoeft niet per se te voet te zijn, maar de voettocht naar Santiago is de laatste halve eeuw bijna een 'must' geworden. Een talloze stroom van mensen is op gang gekomen. En wat te denken van al die mensen die naar Mekka trekken of naar hindoestaanse tempels in Azië om uiting te geven aan hun gelovige of godsdienstige beleving?

Men wil vandaag tijd nemen om zich te bezinnen, om bij zichzelf te komen, om anderen te ontmoeten en mogelijk nieuwe wegen te gaan. Dit betekent dat mensen zich tijdelijk vrij maken, om los te komen van de dagelijkse routines om op tocht te gaan en op zoek, naar zichzelf, die Ene of anderen.

Mij dunkt dat bij al deze tochtgenoten die op weg zijn of gaan een gelijkgezinde gesteldheid bestaat waarin een bepaalde dosis van hoop niet ontbreekt. Hoop betekent voor mij verlangend uitzien naar iets of iemand, naar dat wat je verlangt of nastreeft en eens hoopt te bereiken. Zo ook hoopt de pelgrim eens zijn doel te bereiken, hoewel hieraan vaak de conclusie wordt verbonden dat niet het eind het doel is maar de weg zelf. Daar gebeurt het. Het onderweg zijn met alle belevenissen en gebeurtenissen die inhoud geven aan de tocht en de pelgrimage en de hoop levend houden tot aan het eind, tot aan de voltooiing.



De KNR organiseert 8 september een mini-pelgrimage voor alle religieuzen die zal plaatsvinden in 's-Hertogenbosch waar een viering wordt gehouden. Dat het een uiting mag worden van ons samen onderweg zijn en van onze hoop op een betere toekomst voor alle mensen die snakken naar vrede en veiligheid.

Hoop doet leven!

### IN DIT NUMMER O.A.:

Even bijpraten 1

Ondertussen in  
Depoorter 2

In gesprek met  
Br. Fons van der  
Laan 3

Pelgrimsherberg 4

Vakantieweek 5

Agenda 6  
Colofon

## Ondertussen in Depoorter...



Huisoverste br. Jan van der Steen  
br.janvandersteen@brsglorieux.nl  
06 29 32 21 61

Coördinatoren Jolanda en Sascha  
coordinator@brsglorieux.nl  
Jolanda: 06 33 73 40 37  
Sascha: 06 16 29 15 54

## Districtsberaad



Op 26 mei vond voor de vierde keer het districtsberaad plaats. Vrijwel alle broeders waren hierbij aanwezig. De bijeenkomst begon met een viering in het teken van hoop; een inspirerend begin van de dag. Aansluitend gaf de algemeen overste een toelichting op de recente uitgave van het algemeen bestuur "psychisch lijden en ons charisma". Na de pauze werd een uitgebreide PowerPoint-presentatie getoond waarin het bestuur verantwoording aflegde van de afgelopen bestuursperiode en de stand van zaken binnen District Nederland. Een coördinator en de econoom gaven toelichting op hun vakgebied. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke rijsttafel, gevolgd door een gezellig nazit. De muzikale omlijsting door de broeders Albert en Ivan zorgde voor een ontspannen en feestelijke afsluiting van de dag.



## In gesprek met....



**Broeder**

**Fons van der Laan**

95 jaar

*“Ik heb ontdekt dat er een negatieve en een positieve stroming in mij aanwezig is en ook een Goddelijke stroming”*

Broeder Fons, u gaf van tevoren aan dat u geen verhaal wilde met een opsomming van waar u gewoond hebt en wat u allemaal gedaan hebt. U was op 21 juni al 70 jaar geprotest. Ik ben erg benieuwd hoe die reis 70 jaar geleden voor u begon.

Broeder Fons vertelt: “Toen ik 17 jaar was, dacht ik: “Ik reageer anders dan mijn vrienden en ook mijn broers en zussen” en ik wist niet waarom. Ik was leider bij de verkenners en had daar goede gesprekken met Joop. Ik werkte bij de kruidenierszaak en zij hadden een zoon met het Downsyndroom en die woonde in Heiloo bij de Willibrordusstichting van de broeders. Ik wist niks van broeders of klooster, maar ik ging een keer met die vader mee. Ik sprak daar een broeder en ik vroeg hem: “Wat verdient jij hier?” Hij zei: “Twee pakjes sigaretten.” Mijn vader vond geld verdienen belangrijk, vader werkte keihard en deed van alles om zijn gezin te onderhouden.

Maar door het gesprekje met die broeder werd ik bevestigd in mijn denken, dat het niet gaat om verdienen. Ik stelde nog wat vragen en die broeder zei: “als je belangstelling hebt, moet je een keer naar Dongen gaan.” Ik zei het tegen mijn moeder en ze begreep er niks van.

Nu ik ouder ben, denk ik er vaker aan: waarom heb ik 70 jaar geleden die stap gezet, op 22-jarige leeftijd. Ik ben in de congregatie gegroeid, heb in verschillende huizen gewoond en heb nooit tegenwind gehad.

Zo’n rijk leven heb ik gehad, onvoorstelbaar. Ik voel me zó bevoorrecht. Ik heb ontdekt dat er een negatieve en een positieve stroming in mij aanwezig is en ook een Goddelijke stroming. Ik ben me bewust van de rijkdom van mijn leven.

Ik kijk terug op hoe mijn leven gelopen is. In Vessem was ik helemaal op mijn plek. Een gevoel dat ik vrijheid had, mezelf kon zijn. Hier in Eindhoven heb ik dat ook. Ik voel me op mijn oude dag thuis hier in Depoorter. Mijn leven heb ik vele mensen ontmoet en met hen sprak ik er ook over wat het mij gebracht heeft om broeder te zijn in een congregatie.

We kwamen uit bij de volgende tekst uit de Naardense Bijbel, Jesaja 42, vers 6.

*Ik de Ene heb je met recht en rede geroepen*

*Ik heb je bij de hand gevat*

*Ik zal je behoeden en je bestemmen tot een verbond met de gemeenschap*

*een licht voor de volkeren.*

Het is een geschenk van de congregatie hoe mijn leven gelopen is. De kansen die ik heb gekregen. Anders was de Jacobushoeve er nooit geweest.

*Wat maakt het leven voor u de moeite waard?*

Het leven is een geschenk, ga er kostbaar mee om. En aanvaard het moment zoals het nu is.

# Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Door Frans Bergmans,  
Secretaris Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm



Onder warme belangstelling van wat in Vessem “de Broeders” genoemd wordt, gedijt de pelgrimsherberg in Vessem uitstekend en er wordt gewerkt aan de toekomst.

Met Broeder Jan in het bestuur namens de Congregatie, met Broeder Theo in de werkgroep “Op Weg Zenden”, met broeder Fons op zijn wettelijke inspectiereis naar Vessem en natuurlijk met de reacties van andere broeders, die ons per mail of een enkele keer ook mondeling bereiken, weten wij dat er een warme band is met onze “Broeders”.

De laatste twee jaren heeft zich binnen de organisatie van de pelgrimsherberg een verandering voorgedaan in bestuur en dagelijkse leiding. Het bestuur is uitgebreid naar zes leden en er is nog een vacature. We willen naar zeven bestuursleden toe met ieder een vaste taak, waardoor een goed contact met alle vrijwilligers gewaarborgd is.

Dat vrijwilligerscorps is de trots van onze organisatie. Tot nu toe lukt het om voor alle taken vrijwilligers te vinden. Soms zijn daar nieuwe vormen voor nodig. Zo is de bestaande Tuingroep uit elkaar gevallen, maar is een nieuw hartverwarmend initiatief ontplooid vanuit belangstellenden en vrijwilligers rondom de herberg. We gaan dat zeker oppakken en verder ontwikkelen want onze tuin is belangrijk in denken en doen van de herberg.



De communicatie rondom de herberg met website en nieuwsbrieven heeft ook een boost gekregen en verkeert nu in de fase van ontwikkelen naar volwassenheid. De groep die dit verzorgt is naarstig op zoek naar ondersteuning, vooral voor de achterkant en de organisatie van onze presentatie. Verhalen en content genoeg, maar we hebben werk- en denkkracht nodig om alles mooi over het voetlicht te brengen.

Passerende, lopende en fietsende, pelgrims met verschillende intenties en mogelijkheden maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid bij ons te logeren, een stempel te halen in hun paspoort, een kop koffie te drinken of simpelweg een praatje te maken. Die pelgrims zijn lang niet altijd onderweg op de grote routepaden naar Santiago of Rome, maar steeds meer op de regionale pelgrimspaden als het Kloosterpad, het Peerkepad of de Camino Brabant.

We spelen in op deze ontwikkeling en besteden extra aandacht aan onze Mini Pelgrimage en hebben plannen om die in te bedden in een nieuw project, maar daarover later meer.



Het bestuur in de nieuwe samenstelling heeft meer de gelegenheid om na te denken over de toekomst van pelgrimsherberg Kafarnaüm, daar wordt intensief aan gewerkt. De komende maanden zal dat steeds op de agenda staan.

# Vakantieweek



In de week van 23 tot en met 27 juni vierden de broeders de zomervakantie in en rond het Broederhuis. De coördinatoren hadden een gevarieerd programma opgesteld waaraan iedereen naar keuze kon deelnemen. Hieronder staat een kort verslag van een heel geslaagde week.

## Maandag

Het koffiemoment was deze dag buiten op het terras, wat meteen een vakantiegevoel gaf. Hierna vertrok een aantal broeders voor een safari naar Beekse Bergen. Voor degenen die thuis bleven, was er een PowerPointpresentatie met heel veel foto's van diverse activiteiten in de achterliggende jaren. De dag werd afgesloten met een barbecue.



## Donderdag

Donderdag was er een gezamenlijke uitstap met de zusters. We vertrokken naar het prehistorisch dorp in Eindhoven. Hier was veel te zien en te doen. Na de lunch aldaar vertrokken we weer naar huis.



## Dinsdag

Dinsdagmiddag vertrokken de broeders naar een restaurant op loopafstand voor een gezellige high tea. Bij thuiskomst was er een gezamenlijk spel onder leiding van broeder Franklin.



## Vrijdag

In de ochtend was er een optreden in de kapel door Yvon Kanters. 's Middags was er een uitgebreid buffet. De vakantieweek werd afgesloten met een gezamenlijk spel dat broeder Theo Bekkers zelf heeft bedacht en ontworpen.



## Woensdag

In de ochtend dronken we koffie bij de Broeders van Liefde, waarna we een rondleiding kregen. 's Middags genoten we van wat tapas en heerlijke paella die broeder Theo ter plaatse bereidde.



**District Nederland  
van de Broeders van  
O.L. Vrouw van Lourdes**

Glorieuxlaan 4

5613 LN EINDHOVEN

Telefoon: (040) 23 19 061

E-mail: [secretariaat@brsglorieux.nl](mailto:secretariaat@brsglorieux.nl)

Bank: NL 06 RABO 0111 9440 58

t.n.v. Broeders OLV van Lourdes

KvK 74 84 61 24

Website: [www.broeders-olv-lourdes.org](http://www.broeders-olv-lourdes.org)

*Informatie* is het nieuwsblad van het District Nederland van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de congregatie of zaken die daarmee gelieerd zijn. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat.



Afbeelding en tekst van broeder Amator

Zie je de zon  
- het grote licht -  
hen lokt  
uit duisternis  
hoe zij zich richten  
naar de eerste stralen?  
hoe zij de weg  
van het zonlicht volgen  
van de opgang  
tot de ondergang  
in het westen?  
weer in het donker  
gaan zij gebukt:  
zonder licht  
is er geen leven.

**Familiedag op donderdag 11 september**

We hopen veel familieleden te mogen begroeten voor een gezellige dag samen!

Wilt u eraan denken om u op tijd aan- of af te melden? Zo kunnen we alles goed voorbereiden.

Aanmelden kan via: [coordinator@brsglorieux.nl](mailto:coordinator@brsglorieux.nl) of via de antwoordstrook die bij de uitnodiging zat.

Graag tot dan!

ik zie de aarde  
een veld vol mensen  
en ik ben een van hen.