

Informatie

JAARGANG 7, NR. 21

WINTER 2022

Beste lezer,

Wij mogen in gelovig vertrouwen
uitzien en verlangen naar de Heer
die komen zal.



In stralend licht daalt Hij neer om zijn
volk te bezoeken en vrede en eeuwig
leven te brengen.

Namens alle broeders van
district Nederland

Moge Hij door zijn uitstraling;
zijn boodschap van liefde en vrede,
de tirannen van deze tijd en ook ons
tot inkeer brengen.

**ZALIG KERSTFEEST
EN
VOORSPOEDIG 2023**

Dan pas kunnen wij oprecht elkaar een
zalig Kerstfeest wensen en voor het
nieuwe jaar alle goeds.

Br. Theo van den Boer

IN DIT NUMMER O.A.:

Kerstgroet 1

Ondertussen in 2
Depoorter

In gesprek 3
met.....br.
Leon Jansen

Alg. bestuur 4
Colofon



Ondertussen in Depoorter...



Huisoverste br. Jan van der Steen
br.janvandersteen@brsglorieux.nl
06 29 32 21 61

Coördinatoren Jolanda en Sascha
coordinator@brsglorieux.nl
Jolanda: 06 33 73 40 37
Sascha: 06 16 29 15 54



Vrijdag 11 november vierde Toon van Dongen zijn 90e verjaardag. Hij is de tweede bewoner in Eindhoven die deze leeftijd bereikt. Dat lieten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Speciaal voor hem was er een taart besteld met een foto. Ook brachten bestuursleden van de Kruisvaarders van Sint Jan, waartoe Toon behoort, een bezoek aan Eindhoven. We wensen Toon nog een mooie tijd toe.

Vrijdag 25 november konden de broeders voor het eerst sinds twee jaar weer uitgebreid de Stichtersdag vieren, samen met de zusters. Dit jaar een extra bijzondere dag omdat we de 150^e sterfdag van Glorieux herdachten.

Na een mooie viering in de kapel, was er in de refter een diner voor alle broeders, zusters, genodigden en medebewoners.

In de middag was er een speciaal programma voor de broeders en zusters. In de huiskamer van Depoorter was er een quiz over wetenswaardigheden over het leven van Glorieux. Door middel van een rode of groene kaart kon men al dan niet instemmen met een stelling. De broeders en zusters waren fanatiek en regelmatig ontstond er discussie over het juiste antwoord. Gelukkig had de jury zich grondig voorbereid. We mogen terugkijken op een heel geslaagde dag.



Jubilea in 2023

| | | | |
|-------------------|-------------|---------|---|
| Wim van den Boom | 15 augustus | 65 jaar | Een felicitatie kunt u sturen naar het Broederhuis. Het adres vindt u op de achterzijde van dit blad. |
| Ton Houdé | 15 augustus | 60 jaar | |
| Harrie v. Schaijk | 15 augustus | 65 jaar | |
| Harrie Verweijen | 15 augustus | 65 jaar | |
| Bas Warmerdam | 19 maart | 65 jaar | |

In gesprek met....



**Broeder
Leon Jansen**
83 jaar

**“Ik ben blij
dat ik het
allemaal mee
heb mogen
maken.”**

Op 8 december was het 65 jaar geleden dat u uw eerste professie deed bij de Broeders van OLV van Lourdes. Hoe is uw eerste kennismaking geweest met de broeders?

Ik ben na de lagere school 3 jaar bij de Franciscanen in Megen geweest. Dat was het niet voor mij. Mijn broer Harrie was al bij de broeders. In 1955 ben ik toen ingetreden bij de broeders in Dongen. Na 2 jaar noviciaat was mijn professie. Toen ben ik vertrokken naar Heiloo voor de opleiding B-verpleging. Na dit behaald te hebben heb ik de kaderopleiding gedaan.

In 1962 kreeg ik van de provinciaal een benoeming voor Oostenrijk. Daar zou iets nieuws opgezet worden. “Begin je Duits maar bij te spijkeren” werd gezegd. Maar even later kwam er een brief van de provinciaal met de tekst: “Je draait 180 graden om. Je gaat niet naar Oostenrijk, maar naar Canada. Zorg dat je over 2 weken klaar bent”. Ik zag het niet zitten en er is nog over gepraat, maar ik moest toch gaan. Mijn ouders vonden het ook

moeilijk. Ik vertrok samen met br. Joshua naar Calgary. Na aankomst kon ik meteen aan het werk in het Don Bosco huis, een huis voor emotioneel gehandicapte kinderen. Het was een nieuw initiatief, een open huis. Ondertussen moest ik ook in een sneltreinvaart Engels leren om een half jaar later de opleiding Child Care te volgen.

Na 5 jaar heb ik in een ziekenhuis een psychiatrische afdeling mee opgezet. Later ook nog psychiatrische klinieken in Lac Labiche. En uiteindelijk ben ik 10 jaar directeur geweest van het algemene ziekenhuis. Het was in die tijd veel pionierswerk, een mooie tijd.

In 1981 kwam het verzoek van de bisschop om het gezondheids apostolaat van het bisdom over te nemen. In 16 jaar heb ik meer dan 1600 leken opgeleid voor de zoekdienst, stervensbegeleiding, palliatieve zorg enz. Er was veel overleg voor nodig met parochies en soms ook wel strijd.

Mijn laatste werkplek in Canada was een indianenreservaat in Brockert. De bisschop vroeg me in 1997 om

daar de parochie over te nemen bij de Blackfoot indianen, Pikani nation. Ik ging alleen wonen in de pastorie in het reservaat. Een oudere priester kwam voor de missen en met toestemming van de bisschop mocht ik de sacramenten toedienen; dopen, vormen, ziekenzalving en uitvaarten. Ook veel huisbezoeken deed ik. Na 2 jaar werd ik door de indianen geaccepteerd en door hun gemaakt tot “elder”. Bij allerlei soorten problemen kwamen ze naar mij toe, naar “de broeder”. Ik had gezegd bij mijn komst: “ik wil met jullie samen Katholiek zijn, ik loop met jullie mee”.

Na 10 jaar, in 2006, begon mijn familie te vragen wanneer ik weer eens terug kwam. Ik was intussen een vreemde geworden in mijn familie. Er is gesproken met de broeders over onze toekomst. We werden het met elkaar eens en in 2008 kwam ik terug in Nederland na 45 jaar Canada. Ik voelde me nog fit en wilde in Nederland nog graag iets beteken.

Vervolg op achterzijde



**District Nederland
van de Broeders van
O.L. Vrouw van Lourdes**

Glorieuxlaan 4
5613 LN EINDHOVEN
Telefoon: (040) 23 19 061
E-mail: secretariaat@brsglorieux.nl
Bank: NL 06 RABO 0111 9440 58
t.n.v. Broeders OLV van Lourdes
KvK 74 84 61 24
Website: www.broeders-olv-lourdes.org

Informatie is het nieuwsblad van de District Nederland van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de congregatie of zaken die daarmee gelieerd zijn. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat.

Vervolg gesprek met broeder Leon Jansen

Ik werd al snel gevraagd om deel te nemen aan het kapittel en heb de grote verhuizing van Dongen naar Eindhoven mee mogen organiseren, een hele klus. In Eindhoven ben ik 9 jaar huisoverste geweest en ook nu nog ga ik voor in woord— en communie vieringen.

Wat maakt voor u het leven de moeite waard?

Ik kan terugkijken op mooie dingen die ik heb meegemaakt. Ik probeer me verdienstelijk te maken voor de groep in huis. Graag ben ik buiten in de tuin bezig, dat deed ik in Canada ook altijd. Ik ben blij dat ik het allemaal mee heb mogen maken.

Algemeen Bestuur

Overgenomen uit de nieuwsbrief van het algemeen bestuur

ALGEMEEN BESTUUR KOMT SAMEN

Deze maand december komt het algemeen bestuur samen om te vergaderen en te overleggen. De Indonesische leden zijn op 6 december in Oostakker aangekomen. Broeder Franklin kwam op 7 december aan vanuit Nederland. Er is overleg gepland met de beide districtsbesturen, België en Nederland en daarnaast wordt er naar de nieuwe bestuursperiode gekeken.

Broeders Herman, Albert en Hugo blijven tot 20 december en keren dan terug naar Indonesië.

Br. Franklin vertrekt op 19 december.



Vlnr.: broeders
Albert, Herman en Hugo
Franklin