

# NIEUWSBRIEF ALGEMEEN BESTUUR

CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

nummer 63, december 2020

## 190 JAAR BROEDERS VAN GOEDE WERKEN/BROEDERS OLV VAN LOURDES

28 mei 1825 Glorieux wordt priester gewijd in Mechelen. Zijn devies: "Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te verkondigen en gevangenen verlossing te melden ...." Hij wil er zijn voor de mensen tot wie hij gezonden wordt.

Op 24 juni 1825 ontvangt Glorieux een benoemingsbrief voor Ronse.

Op 27 juni 1825 vangt hij zijn werkzaamheden aan in Ronse. Er zijn twee grote kwalen in Ronse: de verschrikkelijke onwetendheid op allerlei gebied en de agressieve bedelarij.

In 1829 is de wijding van mgr. Van de Velde tot bisschop van Gent, een sociaal bewogen man.

Glorieux is al activiteiten gestart om iets te doen aan de onwetendheid en de bedelarij. De oude St. Pieterskerk komt in 1830 beschikbaar als een plaats om een werkhuis van liefdadigheid in te richten.

Kinderen die vroeger rondzwierven ontvangen les in catechismus, spinnen en weven, vlas wordt verwerkt tot dweilen, balengoed en kleren. Zwervers slapen op het verlengde oksaal en Glorieux gaat op school en bedelt voedsel bij elkaar. Daar hoort een voedzame soep bij.

De activiteiten hebben geïnspireerde, belangeloze medewerkers nodig en daarom vraagt Glorieux in een brief aan de bisschop van 20 september 1830 om een Religieus Instituut van Liefdadigheid te mogen oprichten. Een al goedgekeurde congregatie zou dit mogelijk kunnen maken. Er blijken geen congregaties te zijn die dat op zich kunnen nemen en op 25 november 1830 zegt mgr. van de Velde tot Glorieux dat hij moet beginnen met experimenteren met enkele deugdzame jongelieden enerzijds en met enige jonge dochters anderzijds zonder enige schijn van een kloosterlijke staat ...

In deze opdracht ligt de kiem van twee congregaties. Pas in 1832 krijgen de broeders een naam, de zusters moeten nog heel lang wachten. De bisschop schrijft aan Glorieux "... Gij zult ze noemen Broeders van Goede Werken...!"

Ondertussen werkt Glorieux aan een regel die met de hulp van o.a. pater Van de Kerckhove s.j. en het voorbeeld van de regel van de Broeders van de Christelijke Scholen tot stand komt. Op 17 juli 1835 keurt de bisschop de regel goed, op 19 augustus van dat jaar worden de eerste zes broeders van Goede Werken ingekleed en op 20 augustus doen ze hun eerste professie.

De stichting van de Zusters heeft heel wat voeten in aarde. Pas op 30 oktober 1845 aanvaardt de opvolger van mgr. Van de Velde de eerste acht kandidaten als novice in de congregatie die de naam krijgt van Zusters van Barmhartigheid. Op 30 oktober dit jaar bestond de congregatie van de zusters daarom 175 jaar. Wij hebben de Zusters daarmee van harte gefeliciteerd.

Onze congregatie maakt een relatief snelle groei door. Soms te snel. Er kan niet altijd voldoende aandacht aan de opleiding en vorming besteed worden, terwijl er wel veel nieuwe activiteiten worden aanvaard. Helaas gaat het soms mis en dat zal zich in geschiedenis van de congregatie door de jaren heen herhalen. Het is goed dat we ons dat realiseren en een *mea culpa* uitspreken. Degenen die onze hulp nodig hebben, blijven dan in de kou staan.



Glorieux: hij was een vader der armen.

In 1888 gaat de zetel van Ronse naar Oostakker en verandert de naam van Broeders van Goede werken in Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het charisma komt in de oorspronkelijke naam duidelijker tot zijn recht. Wie het boek 175 jaar Goede Werken er op naslaat, ziet dat de congregatie zich nooit beperkt heeft tot één goed werk. We zien dat Glorieux er in de eerste leefregel op aan dringt te kijken naar de plaatselijke noden en die waren en zijn nu eenmaal heel gevarieerd. Mede dankzij Glorieux staat de congregatie nog steeds open voor de Geest die waait waar hij wil en die aandacht vraagt voor nieuwe noden.

De congregatie heeft zich vrij moeten maken van het klerikalisme. Dat gebeurde in 1892 toen de congregatie pauselijk werd en niet langer afhing van de geestelijke vaders en de bisschop. Sindsdien kan de congregatie op eigen benen staan. Een goede samenwerking met de plaatselijke bisschop en de leiders van de lokale kerk en wederzijds respect zijn noodzakelijk.

Na korte tijd steekt de congregatie de grens over en komt in Nederland terecht. Ook worden er verschillende pogingen ondernomen om zich in de Verenigde Staten te vestigen, maar die beklijven niet. In 1910 worden België en Nederland een eigen provincie en vanuit die provincies gaan er achtereenvolgens broeders naar Indonesië, Congo, Curaçao en Canada. Het is de periode dat de congregatie numeriek het sterkst is met ruim 900 leden.

Het tweede Vaticaans Concilie brengt veel vernieuwing, ook voor de religieuzen, maar tegelijkertijd ook heel veel onrust en onzekerheid. Onze congregatie is daar geen uitzondering op. In de westerse landen komen er abrupt vrijwel geen nieuwe roepingen meer.



De paus koos de naam Franciscus, verwijzend naar Franciscus van Assisi, de apostel van de armen.

Toch worden er initiatieven genomen naar nieuwe werken en men gaat naar Oostenrijk, Spanje, Brazilië en Ethiopië. Om daar baanbrekend werk te doen, moeten sommige bestaande werken worden afgebouwd en we zien ook dat de congregatie zich geleidelijk aan moet terugtrekken uit een aantal landen. Vaak is dat een pijnlijk proces vooral voor broeders die zich vereenzelvigd hebben met hun nieuwe vaderland en die zich soms ontheemd voelen bij de terugkeer in hun land van geboorte.

Het heeft de kerk veel moeite gekost om op te komen voor de arme en verdrukte. In de tijd van Glorieux was er nog geen enkele sociale encycliciek verschenen. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen aandacht voor was. We komen dan bij charismatische figuren zoals St. Franciscus, St. Vincentius, La Salle, kanunnik Triest in België, onze eigen stichter Glorieux, Don

Bosco en vele andere stichters van actieve congregaties uit de 19<sup>e</sup> en 20<sup>ste</sup> eeuw.

De paus roept ons op tot broederschap met alle mensen van goede wil en om de zorg voor de armen in het middelpunt van onze aandacht te brengen. Dat past bij wat Vincentius vele eeuwen terug al zei: "De vernieuwingen in de Kerk (na het concilie van Trente) halen niets uit als ze niet ten goede komen aan de armsten." Groeien in barmhartige liefde, is steeds meer een broeder van goede werken willen zijn.

Wat de toekomst zal brengen weten we niet. We kunnen niet net doen alsof er geen reden tot bezorgdheid is voor de toekomst. Laten we individueel en als congregatie ons steentje bijdragen om de aarde en de jeugd van nu een toekomst te bieden.

Maar laat het geen reden zijn om het heden uit het oog te verliezen. Samen met anderen – mensen van goede wil, als broeders en zusters van elkaar – bouwen we in het heden aan de toekomst. Elk doet dat vanuit zijn eigen roeping. Respecteer de roeping van de ander en verdiep die van uzelf. Misschien kunnen wij anderen inspireren om in beweging te komen. Dat zou heel mooi zijn, maar als die anderen ons bezielen is het ook goed. Maar doe wat !

*br. Ton Houdé*

## VERJAARDAGSKALENDER 2021

Elk jaar wordt een congregationele verjaardagskalender gemaakt voor intern gebruik.

Voor de verjaardagskalender 2021 heeft het algemeen bestuur een beroep gedaan op het artistiek talent van broeder John de Britto Rismario (Indonesië). Br. John heeft voor elke maand een illustratie op papier gezet. Elke tekening werd met de nodige zorg bewerkt voor gebruik op de kalender.

Op de afbeelding hiernaast is te zien hoe Glorieux van zijn vader de beste melkkoe uit de stal, genaamd Lize, cadeau krijgt.

*Glorieux wanted milk for the orphans. His father gave him his cow. This is the option for the poor!*



## CORONAVIRUS EN DE CONGREGATIE

Na een relatief kalme zomer is de situatie in België en Nederland snel verslechterd: het aantal nieuwe besmettingen ging in de herfst steil omhoog. De medische en wetenschappelijke diensten trokken aan de alarmbel en de overheden – geleerd uit de ervaring van de eerste coronagolf – hebben maatregelen genomen om de gevolgen van de tweede golf op te vangen. De opeenvolgende aankondigingen uit de farmaceutische sector in november dat werkzame vaccins waren gemaakt, deed een zucht van verlichting door de wereld gaan. De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zal daar hoogstwaarschijnlijk ook toe bijgedragen hebben.

In het dagelijkse leven van de broeders in Oostakker verandert dit voorlopig niet zo veel: binnenblijven is de norm, zich verplaatsen gebeurt met een neusmondmasker, bezoek ontvangen is aan strikte voorwaarden onderworpen. De broeders in Huize Depoorter in Eindhoven hebben iets meer vrijheid, maar ook daar zijn de mogelijkheden tot contact naar buiten zeer beperkt.



Brazilië is een van de meest getroffen gebieden ter wereld.  
Er zijn vele doden te betreuren.

In Indonesië werden tot op heden al bijna 520.000 positieve gevallen met het coronavirus geïdentificeerd en vielen er (officieel) meer dan 16.300 doden. Er werd een taskforce opgericht onder leiding van het BNPB (National Disaster Mitigation Agency) met als doel de inspanningen te coördineren van de centrale en regionale overheden samen met leger, politie, sociale instellingen en universiteiten. Sinds 15 september werden de striktere maatregelen in Jakarta heringevoerd. Een minder strikte regeling werd toegestaan waar mogelijk, doch er wordt sterk op aangedrongen om zo weinig mogelijk contact te leggen. De broeders hebben de viering van 190 jaar congregatie op 25 november met de nodige vindingrijkheid doen doorgaan: de feestmis werd uitgezonden via een digitaal kanaal.

Brazilië is één van de meest getroffen gebieden ter wereld door het coronavirus met ruim 170.000 doden. Ook ons eigen sociaal centrum in Betim moet de poorten gesloten houden. Nu is er weer iets meer mogelijk, met name aan cursussen en psychologische begeleiding. Er zijn geen broeders getroffen door het virus en dat is trouwens ook zo in Jordânia: broeders en de bejaarden van het Lar Glorieux zijn tot nu toe veilig gebleven.

Gedurende een tijdje werd het Afrikaanse continent gespaard door de coronaviruspandemie, maar sinds kort ondervindt het op haar beurt de gevolgen van de verspreiding van Covid-19. De broeders hebben laten weten dat in het Counseling Center enkele besmettingen zijn vastgesteld. In het vormingshuis zijn verschillende broeders redelijk zwaar ziek geweest, maar gelukkig niet door het coronavirus. De (geestelijke) gezondheidszorg in de projecten gaat door, maar dan wel op een aangepaste wijze, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften.

Op Curaçao waar broeder Franklin Clemencia zijn thuis heeft, zijn meer besmettingen geconstateerd zodat de maatregelen verscherpt zijn.

Spanje is zeer zwaar getroffen en telt reeds 44.000 doden.

Ter vergelijking :

	<b>besmettingen</b>	<b>sterfgevallen</b>
<b>Brazilië</b>	6.200.000	171.500
<b>Spanje</b>	1.600.000	44.500
<b>België</b>	57.000	16.200
<b>Nederland</b>	30.000	9.250
<b>Indonesië</b>	520.000	16.300
<b>Ethiopië</b>	108.000	1.700

De digitale ontwikkelingen van het laatste decennium hebben tal van mogelijkheden geschapen om met elkaar in contact te blijven. Zo is de 94<sup>ste</sup> bijeenkomst van algemene oversten (26-28 november) die normaliter in Rome plaatsvindt, dit jaar een online-aangelegenheid.

*br. Ton Houdé*

## WENSEN VOOR EEN NIEUW EN GOED JAAR

Alleen zoekers, vragenstellers,  
schuiven hun eigen vooroordelen aan de kant  
en vinden een koning in een kribbe.

Laten wij – zoals zij – die koning aanbidden  
en langs een andere weg naar huis terugkeren.

**Het algemeen bestuur wenst u allen  
een zalig kerstfeest  
en een gelukkig Nieuwjaar.**

Salvador Dalí: de drie wijzen (uit het Oosten).



GENERALAAT  
SINT-JOZEFSTRAAT 1  
9041 OOSTAKKER (BELGIË)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE  
HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEBLY.COM/  
(+32) 09 251 01 85