

NIEUWSBRIEF ALGEMEEN BESTUUR

CONGREGATIE VAN DE BROEDERS VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

nummer 55, maart 2018

ETHIOPIË

De algemeen overste bracht begin februari een bezoek aan de broeders in Addis Abeba. Hij was vergezeld van br. Theo van den Boer. Het bezoek aan Ethiopië stond vooral in het teken van het vertrek van mevrouw Christina Maasdam na bijna acht jaar trouwe dienst.

Christina Maasdam was zeer geïnteresseerd toen de vorige algemeen overste br. Theo van den Boer haar vroeg of ze geen belangstelling had om in Ethiopië aan de slag te gaan. Zij had heel wat professionele ervaring met organiseren en leidinggeven opgebouwd in Nederland. Zij bleek de geknipte vrouw te zijn.

Zij begon als de allereerste *general manager* van het gloednieuwe *Saint Gabriel Catholic Health Center* dat in februari 2011 plechtig geopend werd. Het gezondheidscentrum is er gekomen op initiatief van het aartsbisdom Addis Abeba. Voor de leiding keek het aartsbisdom naar een religieuze congregatie, die op haar beurt een broedercommunautéit zou onderbrengen in het gezondheidscentrum. Christina heeft de werking en het dienstenaanbod van het centrum met succes uitgebouwd. Al een aantal jaren berust de leiding nu bij een Ethiopische manager.

Van het *Brothers of Good Works Counseling & Social Services Center*, een bestaand project dat de broeders overgenomen hebben van de *The Medical Missionaries of Mary* halverwege 2010, was zij tot nu toe de *general manager*. Zij heeft het project nieuw leven ingeblazen, niet alleen door het toepassen van nieuwe werkmethoden en -processen, maar evenzo door het aanspreken van nieuwe groepen zoals bijvoorbeeld prostituees, of nog, kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

In beide projecten (en ook de andere sociale activiteiten van de broeders) heeft zij blijk gegeven van doorzettingsvermogen, steeds in overleg met alle personeelsleden, en veel geduld. Een van de sleutelwoorden van haar beleid was empowerment, zowel van de medewerkers als van de klanten.



Empowerment als sleutelwoord.

Geen enkel werk is mogelijk zonder de nodige financiële middelen. Ook hier heeft Christina Maasdam gezorgd voor een krachtige impuls door het professionaliseren van de fondsenwerving. Het heeft de congregatie en de Stichting Goede Werken Glorieux de nodige armslag gegeven om de projecten in de voorbije jaren te voorzien van de noodzakelijke inkomsten.

Erkenning was er o.a. met het bezoek in juli 2015 van de Belgische vicepremier en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in de marge van de VN-top over de financiering van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Christina Maasdam heeft de minister toen een rondleiding gegeven. In november 2016 konden de werken op koninklijke belangstelling rekenen tijdens het werkbezoek van koningin Mathilde van België aan Addis Abeba.

In februari, bij het gebruikelijke bezoek aan kardinaal Berhaneyesus Souraphiel van Addis Abeba, kreeg Christina zeer terecht heel wat lovende woorden te horen. De congregatie sluit zich hierbij aan en wil haar dan ook bijzonderlijk danken voor het vele werk dat zij heeft verricht.



Christina laat weten dat zij gaat werken vanuit een Nederlandse organisatie voor de integratie van vluchtelingen in (sic) Irak. Wij wensen haar alle goeds toe en veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Samen met Christina hebben alle betrokkenen een plan opgesteld om een vlotte overgang te realiseren. Omdat br. Theo van den Boer van in den beginne een hoofdrolspeler was bij de activiteiten van de congregatie in Ethiopië, en omdat hij als voorzitter van de Stichting Goede Werken Glorieux nog steeds rechtstreeks betrokken is bij de fondsenwerving, heeft de algemeen overste br. Ton Houdé

hem gevraagd de mensen op het terrein met raad en daad bij te staan, en zo nodig een tweetal keren per jaar naar Addis Abeba te gaan.

MG

BRAZILIË

START VOOR NOVICEN, POSTULANTEN EN ASPIRANT

In november 2017 legde het bestuur van de pro-provincie Brazilië aan het algemeen bestuur het verzoek voor het noviciaat in het broederhuis *Casa Nossa Senhora de Lourdes* (Sabará) onder te brengen. Met reden, want op zaterdag 3 februari begonnen de broeders Paulo Sérgio Lopes de Lima en Renan Sebastião Nunes aan hun eerste jaar noviciaat. Op dezelfde dag hebben de broeders drie postulanten en één aspirant in hun midden opgenomen.

In Betim vierden de broeders op zondag 11 februari het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, de patrones van de congregatie, samen met vele mensen uit de omliggende wijken. De eucharistieviering vond plaats in de tuin voor de Lourdesgrot. Nadien kon iedereen nakeuvelen en genieten van een hapje en een drankje.

Het algemeen bestuur gaat in april naar Brazilië, en bezoekt gedurende die maand de broeders en de projecten. Een uitgebreid verslag zal te lezen zijn in de volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

br. Ton Houdé



De groep in de tuin voor de Lourdesgrot in Betim.

AANGENAME KENNISMAKING MET ...

De tijd dat het algemeen bestuur uitsluitend een zaak was van Belgen en Nederlanders ligt al een tijdje achter ons. Nu broeders uit het buitenland de hoogste verantwoordelijkheid dragen, heeft de redactie aan de bestuursleden gevraagd zich in de nieuwsbrief aan de lezers voor te stellen. In de vorige nieuwsbrieven kon u kennismaken met br. Ton Houdé, br. Franklin Clemencia en br. Nico Simanjuntak. Deze keer is het de beurt aan br. Herman Yosef Gultom.

Ik zag het levenslicht op 30 mei 1980 te te Pematangsiantar, een middelgrote stad op Sumatra (Indonesië). Mijn ouders waren vol vreugde en dankbaarheid toen ze een vierde kind hadden gekregen. Ik werd verwelkomd door twee zussen en een broer, en groeide op in een warm nest waar iedereen oog had voor elkaar.



Als kind had ik een vaag idee over wat ik later zou willen worden. Ik ben ervan overtuigd dat op een of andere manier Jezus mijn weg mee bepaald heeft en later van mij één van zijn volgelingen heeft gemaakt. Het spreekt voor zich dat de broeders, die gastvrij bij ons thuis ontvangen werden en die ik aan het werk zag, mij op een bepaalde manier hebben beïnvloed.

Voor mij is het belangrijk het leven te zien als het bewandelen van een levensweg, met respect voor wat mogelijk is, eerder dan het nastreven van iets wat niet haalbaar is omdat het mijn capaciteiten te boven gaat. Ik ben ervan overtuigd dat mijn roeping een proces is, en dat ik me kan realiseren omdat Hij mij gekozen heeft en aan mij de mogelijkheden gegeven heeft Hem te dienen. Daarom ook koos ik het volgende Bijbelcitaat als mijn motto toen ik mijn geloften voor het leven uitsprak:

Daarom, broeders, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen (2 Petrus, 1:10).

Welke weg volgde ik tot nu toe? In 1998 maakte ik kennis met het broederleven in Pematangsiantar, en vervolgens trok ik naar het postulantaat op Bangka (Pangkalpinang), en vandaar naar het noviciaat te Lawang (Java). Mijn eerste professie deed ik in het convent van Tumbajae-Manduamas waar ik verbleef van 2002 tot 2005. Nadien volgden vier jaren in Desa Putera (Jakarta), waar ik studeerde aan de nabijgelegen universiteit. Nadien werd het convent (en provinciaal) aan de Gunung Sahari (Jakarta) mijn vaste verblijfplaats. Een dergelijke levensloop is zeker niet ongewoon voor een blij broeder!

Nogmaals, het proces, de natuurlijke gang van het leven is voor mij belangrijk. De eenvoudige dingen, het ongecompliceerde, de dankbaarheid hiervoor: ook in mijn dagelijks werk zie ik de zaken zo. Niet onterecht zegt men wel eens dat alle grote dingen een klein begin hebben, en dat het leven ten dienste van anderen zichzelf belooft. Mooi toch !

br. Herman Yosef Gultom

COSAMAI 50 JAAR

Een groepje van vier broeders, te weten de brs Theo Bekkers, Frans Pikkemaat, Theo van den Boer en Ton Houdé is van 18 tot en met 26 februari naar Astorga (Spanje) afgereisd op uitnodiging van de provincie Leon. Reden: vijftig jaar Cosamai, dat is voluit Colegio Santa Maria Madre de la Iglesia. Tegelijkertijd was het een weerzien met oude vrienden en bekenden. Uiteraard was ook de enige broeder die nog steeds in Spanje verblijft, met name br. Blas Navarrete, blij met dit bezoek.

Op verzoek van de toenmalige bisschop van Astorga, vertrokken de eerste vier broeders in 1966 naar Spanje. Cosamai was een centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, die op een innoverende manier voorbereid werden om hun plaats in te nemen in de maatschappij, hetzij in een normale baan hetzij in een beschermde werkplaats.

Er was een zeer goede interactie met de mensen uit Astorga, o.a. door het jaarlijkse circus, waarin de kinderen en jongeren de hoofdrol speelden, het feest van Cosamai met o.a. een grote tombola – de prijzen kwamen van de middenstand – de deelname aan allerlei sportactiviteiten in geheel Spanje. De fietsclub van br. Theo Bekkers was fameus en heel wat bergen en heuvels werden beklommen.

De ervaring opgedaan in Cosamai vormde de aanleiding voor de congregatie om later op de nadrukkelijke vraag van de provincie León in te gaan en de leiding op zich te nemen van een centrum voor de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking in La Bañeza. Ook begonnen de broeders op verzoek van het bisdom een centrum voor mensen met een fysieke functiebeperking in Astorga. Beide centra zetten hun mooie werk voort.

In Cosamai zelf verschoof de aandacht van kinderen tot achttien jaar naar volwassenen die thuis óf in groepen in paviljoens wonen en die in meeste gevallen werken in de sociale werkplaatsen. De woonvoorzieningen en de werkplaatsen zijn aangepast aan de behoeften van de bewoners en zien er uitstekend uit.

br. Ton Houdé

HET LAATSTE WOORD

De beste doping voor uw hersenen is bewegen. Elke stap die u zet, verbetert de doorbloeding van uw denkapparaat, verhoogt de zuurstoftoevoer naar de hersenen met maar liefst 30 procent en doet de concentratie stijgen. Daarnaast zorgt bewegen ervoor dat er nieuwe grijze cellen worden aangemaakt en dat er meer en betere verbindingen tussen de hersencellen ontstaan. Ook het aantal bloedvaten neemt toe, waardoor de hersenen meer voedingsstoffen krijgen.

Met deze gezonde goede raad wenst de redactie u een mooie paastijd!

GENERALAAT
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BELGIË)

GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
[HTTP://BROEDERS-OLV-LOURDES.WEEBLY.COM/](http://broeders-olv-lourdes.weebly.com/)
(+32) 09 251 01 85



Broeders Frans Pikkemaat, Theo Bekkers, Ton Houdé en Theo van den Boer.