



*Ik zwijg - doe mijn mond niet meer open:
het is alles geschied door uw hand.
Ps. 39, 10*

We nemen dankbaar afscheid van

Broeder Cor Groenendijk

Hij werd geboren in Bodegraven op 8 september 1931 en overleed op donderdag 15 juni 2017 in het broederhuis Depoorter te Eindhoven, gesterkt door het sacrament van de zieken. Hij was vanaf 8 september 1951 trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Zijn werkzaam leven stond in het teken van de verpleging. De familie Groenendijk en de medebroeders bevelen br. Cor in uw gebeden aan.

Namens de Congregatie en de familie,
Br. Ton Houdé, *algemeen overste*
19 juni 2017

rouwadres
Broederhuis Depoorter
Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
Nederland

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 20 juni 2017 om 14.00 uur in de kapel van Huize Glorieux, Glorieuxlaan 2 (voorheen Geldropseweg 170) in Eindhoven, waarna rond 16.15 uur de begrafenis plaatsvindt op het kloosterkerkhof in Dongen, ingang voorbij Beneluxlaan 2.

Op maandag 19 juni om 19.00 uur gedenken wij broeder Cor tijdens de avondwake in bovengenoemde kapel.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van de avondwake en de uitvaartdienst.

U kunt van broeder Cor afscheid nemen in broederhuis Depoorter na de avondwake en vóór de uitvaartdienst van 13.00 tot 13.30 uur.