



*Begin in de ochtend te zaaien en  
gun je hand tot de avond geen rust.*

*Je weet immers niet  
of het de ene keer of de andere keer lukt,  
of dat het beide keren goed uitvalt.*

*Pr. 11, 6*

We nemen dankbaar afscheid van

## **Broeder Jan van der Weijden**

Hij werd geboren te Eindhoven op 20 augustus 1924 en overleed op donderdag 8 oktober 2015 in het Hospice Berkenheuvel te Geldrop, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Hij was 73 jaar een trouw lid van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Tijdens zijn lange leven heeft hij op verschillende locaties in Nederland gewerkt en meegeholpen in het onderwijs en in de pastoraal, waarbij zijn voorliefde voor muziek niet onopgemerkt bleef.

De familie van der Weijden en de medebroeders bevelen br. Jan in uw gebeden aan.

Namens de Congregatie en de familie,

Br. Theo van den Boer, *algemeen overste*

9 oktober 2015

rouwadres  
broedergemeenschap Depoorter  
Glorieuxlaan 4  
5613 LN Eindhoven  
Nederland

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op woensdag 14 oktober om 14.00 uur in de kapel van "Huize Glorieux", Glorieuxlaan 2 in Eindhoven, waarna om 15.30 uur de crematie zal plaatsvinden in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150, 5651 GZ Eindhoven.

Op dinsdag 13 oktober om 19.00 uur gedenken wij broeder Jan tijdens de avondwake in bovengenoemde kapel.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór aanvang van de avondwake en de uitvaartdienst. U kunt van broeder Jan afscheid nemen in Broederhuis "Depoorter" na de avondwake en vóór de uitvaartdienst van 13.00 – 13.30 uur.