

SAMEN ONDERWEG MET VELE ANDEREN

Broeder Fons van der Laan, intussen 82 jaar, werd op 8 december 2012 in de bloemen gezet op de presentatie van het boek 'Onderweg met vele anderen. Biografie Fons van der Laan.' in gemeenschapshuis d'n Boogerd in Vessem. Het boek werd geschreven door Harrie Wenting. Harrie Wenting heeft gedurende tien jaar samengewerkt met Fons in een voorziening voor mensen met een beperking te Bladel en, met een onderbreking, nadien in Vessem. Hij vond het leven van Fons zo boeiend en inspirerend dat hij besloot een biografie te schrijven. Fons zelf was aanvankelijk vrij sceptisch. Gaandeweg steeg zijn enthousiasme, vooral toen hij merkte hoeveel anderen bij het project betrokken werden.

Voor br. Fons had men nog een verrassing in petto. Tijdens de presentatie kreeg hij het heugelijke nieuws dat de Koningin hem heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele activiteiten ter bevordering van de pelgrimage. De onderscheiding werd hem opgespeld door de burgemeester.

Een interview met de auteur en beelden van de hulde zijn te zien op YouTube (2012 December Vessem boekpresentatie broeder Fons van der Laan; Kempentv). Het boek is te verkrijgen via de Jacobushoeve in Vessem. Gefeliciteerd!

met dank aan : alert-Nederland/YouTube

HET OORLOGSDAGBOEK VAN BR. YOSAFAT

De Nederlandse broeder Josaphat van der Poel (1912-1994) hield tijdens de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij dat bij zijn vertrek in 1945 bij een bevriende familie belandde. Daar werd het later door een zoon, Jan Gielen, gevonden en nog veel later bewerkt en onder de titel "Venlo Frontstad" uitgegeven. De presentatie van het boek vond plaats op 15 november jl. in het bijzijn van o.a. de broeders Jan van der Steen en Leon Jansen, die als eersten het boek in ontvangst mochten nemen. Het is een boeiend relaas over een stad en zijn inwoners in barre omstandigheden. De broeders kregen hun deel: op 5 november 1944 werd hun huis, "Huize Groenewold" door een bombardement geheel vernield. Daarbij kwam broeder Monulphus Essers (49) om het leven. Misschien hebben sommigen nog herinneringen aan de schrijver van het dagboek: br. Josaphat had zich de goochelkunst eigen gemaakt en beoefende die "sport" met verve!



Uit: Alert-Nederland, br. A.R.

NIEUWSBRIEF

Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes



ALGEMEEN BESTUUR
SINT-JOZEFSTRAAT 1
9041 OOSTAKKER (BELGIË)



JANUARI 2013 NUMMER 40
GENERALAAT.FNDL@TELENET.BE
WWW.GLORIEUXBROTHERS.ORG

EEN VLIEGENDE START

De eerste maand van het nieuwe jaar is reeds voorbij. Het was een drukke maand waarin ik samen met Christina Maasdam een goed gevulde agenda heb afgewerkt. Deze agenda was tweevoudig: informeren over en steun zoeken voor de projecten van de congregatie in Ethiopië.

Christina heeft in België en in Nederland voor zusters, broeders en belangstellenden enkele voordrachten gegeven (foto's: broederhuis in Oostakker). Het was de ideale gelegenheid om informatie uit de eerste hand te krijgen en vragen te stellen. Voor wie de voordrachten gemist heeft, geen nood. In het winternummer van *Informatie* heeft Christina ruime toelichting gegeven bij de doelstellingen en het werk van het *Brothers of Good Works Counseling and Social Services Center*. Zij zal dit opnieuw doen in het lentenummer, deze keer voor het project *Saint Gabriel Catholic Health Center*.



Tussendoor hebben Christina en ik een verschillende organisaties en sympathisanten bezocht. Het was de bedoeling medestanders te vinden die samen met de congregatie de financiële last willen dragen van dit werk. Het werk in Ethiopië wordt mogelijk gemaakt dankzij de vele hulp die gegeven wordt door andere congregaties en organisaties. Laten we ook de particuliere sympathisanten niet onvermeld, die met hun regelmatige gift en hun belangstelling een substantiële bijdrage leveren tot de realisatie van de heel basale voorzieningen op gebied van hygiëne en welzijn. Wij zijn iedereen erg erkentelijk en dankbaar en hopen op duurzaamheid zowel in het werk als in de ondersteuning. Bescheidenheid is hier nochtans op zijn plaats. Wat de congregatie met de hulp van zovelen doet in een land als Ethiopië met zijn ontelbare noden, is een schijntje van al wat nodig is.

Wie Christina Maasdam bereiken wil, kan dat via e-mail : 5361gt5a@planet.nl

br. Theo van den Boer



OVER GLORIEUX GESPROKEN

Sinds vorig jaar bewaart KADOC een groot deel van het archief van de congregatie. KADOC inventariseert en ontsluit de archieven en stelt ze ter beschikking van geïnteresseerden. Een medewerkster van het documentatiecentrum heeft de diverse activiteiten die de Stichter tussen 1825 en 1845 heeft ontplooid bestudeerd, meer bepaald in relatie tot het beleid dat de opeenvolgende bisschoppen van Gent gevoerd hebben. Het volledige artikel verschijnt vermoedelijk nog dit jaar in een wetenschappelijk tijdschrift. De lezing van de auteur eind 2012 in het broederhuis te Oostakker kon intussen op veel belangstelling rekenen.

BRAZILIË: KANDIDATEN GEZOCHT

Aangezien we al een aantal jaren te kampen hebben met geen of weinig kandidaten voor het broederleven in onze congregatie in Brazilië, hebben we na rijp beraad besloten meer aandacht te besteden aan zowel de wervingsactiviteiten als ook aan de opleiding zelf.

We hebben kennis genomen van de huidige situatie in Brazilië met betrekking tot roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. In het algemeen is er sprake van een sterke afname. Dit geldt niet of veel minder voor nieuwe bewegingen.

De broederroeping heeft het nog eens extra moeilijk omdat die óf onbekend is óf weinig geapprecieerd wordt, omdat er geen sprake is van een roeping waarbij je in hoger aanzien komt te staan. In een erg klerikaal denkende kerk zoals die van Brazilië heeft de laicale roeping niet bepaald de wind in de zeilen.

Na intern overleg en met hulp van deskundigen is de website herzien (www.irmaosdelourdes.com.br), is er nieuw propagandamateriaal gemaakt en is br. Vando Rosa de Mendonça vrijgesteld om zich te wijden aan de roepingenpastoraal én de vorming van kandidaten. Dat laatste wil niet zeggen dat hij alleen de kastanjes uit het vuur moet halen; een equipe van broeders zal hem bijstaan en hem helpen bij de uitvoering van deze moeilijke klus.

Br. Vando was tot 12 december voorzitter van het bestuur en leider van het sociaal centrum "Papa João XXIII" in Jordânia. Op die dag werd br. Antônio Carlos de Amorim gekozen tot zijn opvolger en br. Vando verhuisde naar Betim waar het vormingshuis gevestigd is. In januari volgt hij een cursus roepingenpastoraal in São Paulo en in februari kan hij zijn nieuwe werkzaamheden starten. Wij hopen dan ook een kandidaat te mogen verwelkomen.

Sabará, 21 januari 2013, br. Ton Houdé

WIJZIGINGEN

Broeder *Franklin Clemencia* heeft een nieuw huisnummer.
Het volledige adres luidt: Kaya Norman E. Calmes kav. 6 (Curaçao).

De broeders in *Kefamenanu* (Indonesië) ontvingen tot voor kort hun correspondentie via de pastorijs. Zij hebben sinds kort een eigen adres:

Jalan Rajawali II, KM 7 SASI
Kefamenanu 85613 (Timor Barat)

Broeder *Cosmas Manullang* (Pematangsiantar) is op 29 november 2012 vertrokken uit de congregatie.

ETHIOPIË: HANDEN TEKORT

Wanneer je het fotoboek van de congregatie opent en je oog valt op 'Ethiopia', dan krijg je wel een verkeerde indruk. Er staan namelijk maar vier foto's afgedrukt terwijl wij hier toch met dertien zijn. Brs. Poly, Comang en Arif staan ergens tussen de Indonesische broeders, en Hugo vind

je afgedrukt bij de Belgische provincie. Bovendien zijn er nog onze novice Zelalem en onze postulant Abebe wiens foto's nergens te vinden zijn. Er zijn ook nog vier kandidaten die de kamers in het huis bezetten.

Onze broeders Wossen en Tadewos studeren dit jaar af, maar ondertussen hebben zij wel een taak in ons project op Kality. Op dit ogenblik zijn ook Br. Albert (Comang) en Arif daar werkzaam voor een



Broeder Isayas helpt bij touwspringen in het BGWCSSC.

maand, dan komen zij terug om hun cursus Amheric verder af te werken. De novice Zelalem is dan weer verbonden aan het Counselling Centre, want hij is zijn tweede jaar noviciaat begonnen en kan dus een taak uitvoeren. De kandidaten hebben maar een ding te doen: Engels leren. Dat zullen zij gedurende dit jaar doen tot juli. Ondertussen krijgen zij ook catechese van Br. Polykarpus.

Ikzelf sta dan weer voor enkele veranderingen. Ik heb gedurende drie jaar mijn best gedaan om CMRS (Conferentie van Hogere Oversten) draai-

ende te houden als executief secretaris, een jaar langer dan in het contract stond. Gelukkig hebben wij een zuster gevonden die zal overnemen in mei. Ik hou ook op met lesgeven aan de katholieke middelbare school. Mijn 'carrière' als leraar startte in 1955; het is tijd om er een punt achter te zetten, en meer begaan te zijn met de vorming van onze eigen postulanten, novicen en broeders.

In de nieuwsbrief lezen wij geregeld over de grote projecten van de congregatie: het Counseling Centre, het Health Centre, het Project voor ouden van dagen. Dat wil niet zeggen dat er daarnaast niets gebeurt. Er staan nog andere belangrijke acties op het programma. Het best georganiseerde zou ik 'Wonderful' noemen, gesponsord door de acties van Rudo en Lilian Van Rooij. Dit welomlijnd project helpt zo'n 90 kinderen die schoolplichtig zijn aan uniformen, boekjes en al wat nodig is om te studeren tot het tiende studiejaar. Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat er een twintigtal studenten die hogere studies doen financiële hulp krijgen van De Nil-Verzekeringen uit Opwijk. Er zijn nog andere individuele sponsors die een projectje steunen dat buiten de grote lijnen valt. Zo sponsort Insurex-Zwijndrecht de bouw van een huisje voor een blinde, en kwam er hulp van het Patrick-Boonfonds uit Burcht om een bijna blinde het gezicht terug te geven via een lazer operatie, uitgevoerd in Nairobi (Kenya) vorig jaar. Diezelfde organisatie heeft nu geld overgemaakt om een zaagmachine te kopen voor een uitgestoten groep mensen in de streek van Hoisanna, 250 km van hier. Die hulp werd gevraagd door een parochiepriester die de groep begeleidt.

Het spreekt voor zichzelf dat wij niet op alle vragen positief kunnen antwoorden, daarvoor is de nood in Addis te groot. Wel wordt er zo'n beetje van overall gevraagd wanneer de broeders een huis gaan openen in Hoisanna, in Mekki, In Dembi Dolo... Als we maar wat meer volk hadden... Voor alle lezers de beste wensen voor een gelukkig 2013.

Br. Hugo Verhulst