



Informatie

JAARGANG 4, NUMMER 12

WINTER 2019

Het bestuur wenst u vredige kerstdagen en een gezegend 2020!



10 jaar Depoorter

Maandag 7 oktober vierden de broeders samen met 21 zusters het feit dat wij 10 jaar op het Glorieuxpark wonen. Bij het diner werd een glaasje wijn geschonken en om half drie kwamen de broeders en de zusters bijeen in de huiskamer op Depoorter. Na een welkomstwoord was het woord aan br. Urbanus van Rooi. Hij had een feestlied gemaakt en al de bijzonder-



heden van de afgelopen 10 jaar op een muzikaal rijtje gezet. Dat viel bij de aanwezigen erg goed in de smaak. Het was ook een heel creatief gebeuren. Daarna was het woord aan de commissie. Zij hadden een quiz samengesteld. Daarna werd er nog heel wat nagepraat over de gestelde vragen. Rond vijf uur stapten de eersten op. Om half zes was de vesperdienst verzorgd door br. Jan van der Steen.

IN DIT NUMMER

Kerstwens	1
10 jaar Depoorter	
Project br. Martin	2
Mensen met een Missie	3
Tanzania Stichtersdag	4
Colofon	4

Van letterbak tot kweekbak of: de opkomst van de meelwormen

door broeder Martin Dol

Als ik aan mijn jeugd terugdenk, weet ik zeker dat ik nooit bewust aan de toekomst heb gedacht die ik zou krijgen. Als tiener in Hoorn had ik al heel wat van het leven meegemaakt, door, onder anderen, met een vriend naar een schitterend optreden van de legendarische Louis Armstrong in Blokker te gaan, waar ik ook van mijn allereerste bier genoot, en door liftend Parijs te bezoeken, want die beroemde lichtstad wilde ik ook wel eens zien.

Maar op 22-jarige leeftijd wist ik heel zeker dat ik Broeder wilde worden, en ik ben op 19 december

1960 ingetreden als postulant. Toentertijd wist ik ook nog niet precies wat de toekomst mij zou brengen, maar dat werd later al snel duidelijk.

Nu ik als 81-jarige Broeder in Indonesië terugkijk op mijn leven tot dusver, is het inderdaad veelbewogen en avontuurlijk geweest, en doet mij onwillekeurig denken aan Tjil Uilenspiegel met zijn twaalf ambachten!

In Jakarta gaf ik grafisch onderwijs op de school van "Desa Putera" en begon heel eenvoudig, met de leerlingen te onderrichten over de letterbak met losse letters, als start voor hun opleiding tot volwaardige typografen. Daarna volgden er de komst van de computer en het *Graphic Design* (Grafische Vormgeving). Na 35 jaar met plezier te hebben gewerkt, was er de overdracht van de grafische school en drukkerij, en begon voor mij een nieuw tijdperk als gepensioneerde.

Met toestemming van hogerhand mocht ik gaan wonen en werken in een mooie, rustige, en koele omgeving, in de bergen van Bogor. Hierdoor kon ik mijn leven een zo zeer gewenste nieuwe stimulans en wending geven, omdat ik, door mij volkomen te wijden aan sociale activiteiten, graag veel meer voor behoeftige medemensen wilde betekenen.

Het starten van een kaarsenmakerij en tingieterij op "Desa Putera" was een begin. Daarna werden er nog drie kaarsenmakerijen opgericht, in Jakarta, Medan en op het eiland Flores. Alle vier zijn nu goed op dreef, en hun productie voorziet ruimschoots in de grote en steeds toenemende vraag om kaarsen.

In de eerste paar jaren op mijn huidige verblijf-

plaats was ik manager of beheerder van de opvang van en hulpverlening aan de door de regering in beslag genomen wettelijk beschermde dieren zoals orangutans, tijgers, papagaaien, paradijsvogels, pauwen, zeearenden, gibbons of siamangs, Maleise beren, krokodillen en enkele casuarissen. Deze dierentuin-in-het klein wekte natuurlijk grote belangstelling van de burens, niet in het minst door het gebrul van de tijgers, en de dagelijkse koorzang van de siamangs. (Mijn boxer Euro was, helaas, niet bijzonder ingenomen met de tegenwoordigheid van zijn mededieren.)

Behalve deze zeer interessante taak had ik gelukkig ook de mogelijkheden om het een en ander te gaan beginnen op het gebied van *Home-Industry* of Huis-Nijverheid. De jaren die volgden waren, behalve vol avontuur, ook erg leerzaam voor mij. Achtereenvolgens heb ik groenten (vooral tomaten en Spaanse pepers) gekweekt, legkippen gehouden, ook gedurende geruime tijd een hotel voor honden ter beschikking gesteld (voor als de eigenaars met vakantie waren!) en ik heb ook een cham-pignonkwekerij opgezet, die later door een buurman is overgenomen.



Daar inmiddels de vraag naar voer voor kweekvissen en zangvogels zeer was toegenomen, besloot ik toen tot het houden van Wevermieren (*Oecophylla*, vanwege de mieren eitjes die als een lekkernij voor vogels en vissen gelden) en thans, tot het kweken van Hongkongse meelwormen.

De pas opgerichte Stichting "Yayasan Broeders Glorieux" is volkomen bereid om hier aan mee te werken.

Mede door de sponsoring en zeer gewaardeerde steun van het provinciale bestuur in Nederland, en voorts een belangrijke organisatie op meelwormen-gebied, namelijk "De Koppert Foundation" in Berkel en Roderijks, is het mogelijk geweest om drie locaties te renoveren tot moderne productieruimten.

Voor het komende jaar 2020 zijn de verwachtingen zeer hoopvol, met name een productie van 1.5 tot 2 ton meelwormen per maand, tegen de huidige prijs van Rp 45.000,- (€ 3) per kilogram. Dit zal voor onze "Yayasan Broeders Glorieux" een solide basis betekenen voor verdere en meer uitgebreide sociale activiteiten.

Heel graag wil ik, ook uit naam van mijn medebroeders, de armoedige en noodlijdende tuinders van

cashewnoten op het eiland Flores bijstaan.

De hun toekomstige winst gaat namelijk al jarenlang naar de opkopers uit India en China, zodat de tuinders verschrikkelijk worden uitgebuit.

Om aan deze onhoudbare situatie een einde te maken is er zeker een aanzienlijk bedrag nodig en behalve dat, een absoluut betrouwbare leider die, behalve integriteit, ook een warm hart bezit en grote belangstelling heeft voor het wel en wee van zijn medemensen.

Is er misschien een Broeder van Goede Werken Glorieux die deze uitdaging aan wil nemen?

Ik hoop het van ganser harte!

Bogor, 29 november 2019



Mensen met een Missie bron: Mensen met een Missie

's-Hertogenbosch, 25 november 2019

Welke bijdrage kan religieus leiderschap leveren aan verandering en ontwikkeling?



Foto:: deelnemers aan Mensen met een Missie

Deze vraag stond het afgelopen jaar centraal bij Mensen met een Missie en de AMA-commissie. Op 25 november hielden we over dit thema een symposium in Den Bosch.

Er zit veel wijsheid opgesloten in religieuze bronnen. Rond zogenaamde dialoogtafels werd geanimeerd met elkaar gesproken over verschillende invalshoeken van het thema. Dialoog staat voor

een gespreksvorm

waarbij een open gedachtewisseling plaatsvindt. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten bij de deelnemers. Ook werden persoonlijke ervaringen gedeeld, zoals:

'Ik wilde huizen voor arme bewoners bouwen en maakte alvast een maquette van de nieuw te bouwen woningen. Maar deze werd resoluut afgewezen. Mijn ontwerp bleek totaal niet aan te sluiten bij de wensen van de bewoners. Leiderschap is in de eerste plaats goed luisteren en de cultuur en religie van de mensen met wie je werkt leren kennen.'
'Daar waar ik mezelf ben, daar openen mensen zich. Dan pas word je serieus genomen, ook als religieus leider.'

'Er zit veel wijsheid opgesloten in religieuze bronnen.'

'Leiderschap is dienen, het gaat om de ander en loslaten wat je hebt.'

Meer informatie kunt u vinden op www.mensenmeteenmissie.nl

Hulp aan Tanzania

door broeder Theo van den Boer

Opnieuw heeft het provinciaal bestuur van de broeders in samenwerking met de Stichting GWG het voor elkaar gekregen een container beschikbaar te stellen voor het project van Deo Barebwegure, Kicora, in Tanzania. Het betreft hier een onderwijs en sociaal ontwikkelingsproject in het binnenland van Tanzania. Deze container staat nu op het terrein van de Universiteit van Gent, waar Deo destijds studeerde en doctorerde. Nu is dit de laadplaats om de container te vullen met goed bruikbare materialen die door de bevolking hier worden afgeschreven. We hopen dat deze container spoedig kan worden verzonden naar Kigoma aan de oever van het Tangagnyikameer. Op de bijgevoegde foto ziet u een van de containers die in het verleden verzonden werden, met op de voorgrond de in aanbouw zijnde mast voor het installeren van de radiozender. Deze zender gaat mogelijk maken dat onderwijs voor volwassen wordt gestart in een grote achtergestelde regio van Tanzania. Onze zusters van Barmhartigheid hebben heel erg veel

bijgedragen aan deze transporten en aan de inhoud van de containers zoals b.v. de bedden uit het ziekenhuis in Ronse, België. Het is vaak verre van gemakkelijk geweest om deze containers het land in te krijgen, maar door het uithoudingsvermogen en de overtuiging van deze projectleider is het gelukt. Soms helaas met bijbetaling en gesjoemel. Maar toch.... Het is voor het goede doel. Ook deze keer hopen we dat het geluk aan onze zijde is. U heeft het mede mogelijk gemaakt. Dank u.



Stichtersdag

Dinsdag 26 november vierden wij stichtersdag. Rond tien uur verzamelden de broeders zich in de huiskamer van Depoorter voor een kopje koffie met gebak. Omdat de refter verbouwd wordt konden we daar niet terecht. Om elf uur was de Eucharistieviering in de kapel van Glorieux. Daarin ging pastor Kuypers voor samen met pastoraal werkster Marleen Kremers. De homilie werd uitgesproken door Marleen en deze was heel goed. De versiering werd verzorgd door broeder Nico Jacobs. Na de Eucha-

ristieviering was het even zoeken waar we naar toe moesten maar we vonden uiteindelijk wel een plekje voor een aperitief. De huiskamer was intussen omgebouwd tot restaurant waar alles gereed stond voor het diner. Om half een was het tijd om aan tafel te gaan waar we een heerlijk diner voorgeschoteld kregen dat in een vrij snel tempo werd opgediend. Na het diner hebben een aantal broeders nog gezellig na gekletst over alle mogelijke zaken. Het was een heel gezellig feest.



Colofon

Informatie verschijnt 2 à 3 keer per jaar en is een uitgave van de Nederlandse provincie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.

Lay-out en eindredactie: Gerda van den Bos en Jan Klein Overmeen.

Druk: copyshop 's-Hertogenbosch.

Bankrelatie: NL 06 RABO 0111 9440 58. t.n.v. Broeders OLV van Lourdes. KvK 74 84 61 24.